

Kerki Nyunsu

OKTOBER - NOVEMBER

DECEMBER

2019



JAARGANG 23

NUMMER 4

**Kerki Nyunsu is het Informatiebulletin van de
Evangelische Broeder en Zustergerneente Rotterdam
Oktober, November en December 2019**

pg. 2	kerkdiensten	pg 15	Flyer Puwema Dei
pg. 4	overdenking	pg 18	Gesprek met een gemeentelid
pg. 6	Gemeenteberichten	pg 22	Recept
pg. 8,9	In Memoriam	pg 23	Keurplaat
pg. 11	Financiën	pg 25	Bijbelpuzzel
pg. 13	Gesprek met Speciale Gast		

Van de redactie

De redactie wordt gevormd door

Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com> ;

Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en

Zr. Hennie Bruinsma <h.bruinsma@planet.nl>.

Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de volgende KN graag inleveren vóór 15 november 2019 bij een lid van het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl.

**BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO'S EN ACTUALITEITEN**

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???

Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. M. Vaarnold of zr. N. Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe adres vermelden.

Steun de EBZG

U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij zr. E. Chan Jong Chu en br. A. Amelo (op zondag) Dank zij uw bijdrage kan de gemeente functioneren.

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530

t.n.v. EBZG , Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam

KERKDIENTEN.

Oktober 2019

6-10	12.00	Preekdienst Oogstfeest	C.R. Muler	I. Caster
13-10	12.00	Preekdienst	R. Roozer	W. Sporkslede
20-10	12.00	Preekdienst	C.R. Muler	JH v.d Kamp
27-10	12.00	Preekdienst	M. Peroti	I. Caster

November 2019

03-11	12.00	Preekdienst	G. Wijsman	I. Caster
10-11	12.00	Preek/Doopdienst	R. Roozer	W. Sporkslede
17-11	11.00 13.30	Zangdienst Puwema dei	C.R. Muler	JH.vd. Kamp
24-11	12.00	Eeuwigheidszondag	C.R. Muler	I. Caster

December 2019

01-12	12.00 13.30	1^{ste} Advent / Hosianna Belijdenisdienst Heilig Avondmaal	C.R. Muler	I. Caster
08-12	12.00	2^{de} Advent Preekdienst	R. Roozer	W. Sporkslede
15-12	12.00	3^{de} Advent Preekdienst	M. Peroti	JH.vd. Kamp
22-12	12.00	Preekdienst	R. Roozer	I. Caster
29-12	12.00	Preekdienst	R. Roozer	Jo-Ann Simson
31-12	18.00	Gebedsdienst	Bestuur EBZG	

Bij de diensten:

We zitten volop in de herfst en op kerkelijk gebied lopen we naar het einde van het jaar. Het jaar wordt afgesloten met Eeuwigheidszondag.

Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de eerste advent. In deze dienst zingen we het Hosianna, we zijn getuige van het belijdenis doen van een gemeentelid, en we sluiten deze bijzondere dienst af met de viering van het Heilig Avondmaal.

Hoewel verschillende gemeenteleden gedurende de kersttijd op zoek zijn naar warmte, hopen we dat u deze warmte bij elkaar vindt. We wensen u een gezegende herfst, en een warme vreugdevolle advent.

UW OUDE EN GELIEFDE FOTO'S WEER NIEUW



FOTOREPAIR
EBZG
Brada Koot

OUDE PORRET-FOTO's
FAMILIE-FOTO's
GESCHEURD
GEKRAST
GEVLEKT

WEER NIEUW





INFO: TEL. 0627 - 590166   LAVANCE@UPCMAIL.NL

*** WIJSHEDEN ***

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

OVERDENKING: Volk van God onderweg

Tweeëntwintig jaar geleden zijn we samen een trektocht begonnen. Op veel manieren kun je op weg gaan: te voet met een rugzak op je rug... zonder plan, je ziet wel waar je uit komt... Of met een bus... georganiseerd. Je stapt in en gaat samen naar een bepaald doel. Samen stap je uit en je blijft bij elkaar in de buurt...

Bij de trektocht van onze gemeente denk ik aan een fietstocht. We spreken een opstappunt af, stappen op de fiets en proberen een doel te bereiken... Onderweg zien we van alles en sommigen stappen af om de schoonheid van de omgeving in zich op te nemen anderen vervolgen hun reis.

Het tempo waarin we fietsen is verschillend, we hebben snelle e-bikes maar ook trage oma fietsen. Soms moeten we moeite doen om elkaar bij te houden, soms moeten we ook achtergeblevenen een beetje helpen zodat we toch samen het eindpunt halen.

En bij het eindpunt wisselen we belevenissen uit. We eten en drinken en genieten van de rust.

Dit beeld had ik voor ogen toen ik aan onze gemeente dacht. Meestal zien we elkaar op zondag, maar ook vaak bij dagen als verjaardagen, bij begrafenissen en rouw.

Voor de meesten van ons is de zondag een rustpunt in de week; een moment waarin we onze zorgen en problemen even achter ons laten en we ons opladen voor de volgende afstand.

Enerzijds zie ik onze gemeente als een groep fietsers, een groep in beweging, maar anderzijds ook als een rustplaats, een herberg. Een plaats waar je tot jezelf kunt komen, waar je je kunt opfrissen, iets drinken en met elkaar in gesprek raken.

Waarmee we onze gemeente ook willen vergelijken, het is belangrijk dat we herkenbaar zijn! Dat we bekend staan als een open en gastvrije gemeente waar het goed toeven is.

Een plek waar we tot ons recht komen en waar we gehoord en gezien en gemist worden; waar we aandacht hebben voor elkaar en waar we terecht kunnen met onze vreugde, zorgen, pijn en emoties.

Een gemeenschap waar we respect hebben voor elkaar en waar we bereid zijn elkaar te helpen, te steunen en op te vangen.

Onze EBZG wordt gedragen door vrijwilligers. Behalve de voorganger en de organist krijgt niemand betaald voor al het werk dat hij /zij doet. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie inzet. Zonder vrijwilligers kunnen we geen gemeente vormen. Zonder de vrijwillige financiële bijdragen hebben we geen middelen om elkaar te ondersteunen.

Zonder iemand tekort te doen wil ik toch enkele van onze vrijwilligersgroepen noemen. Het zijn gemeenteleden die trouw en bescheiden hun werk doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de collectanten; aan de werkgroep activiteiten, aan ons keukenteam, aan de medewerkers van de zondagschool, aan het bestuur, en het beamerteam, en aan allen die inspringen waar hulp nodig is.

Onderweg hebben we veel zusters en broeders verloren. Mannen en vrouwen die van grote betekenis waren voor de gemeente. Ze worden pijnlijk gemist. In een minuut van stilte herdenken we hen.

We gaan verder. Onze opdracht en onze taak is niet afgelopen. Er is geen einddoel; samen onderweg zijn is ons doel. We hernemen onze reis en gaan samen de toekomst tegemoet. Volk van God onderweg.

Cecil R. Mulder

Activiteiten en Plannen:

Puwemadei	- 17 november
Eeuwigheidszondag	- 24 november
Gemeentekerstviering	- 22 december

Houdt deze data in de gaten; op het prikbord in de kerk, op de website en bij de mededelingen komt nadere informatie.

Ik bid voor jou

*“Ik bid voor jou”(vier kleine woordjes)
Maar wat wordt er veel in gezegd
Al je verdriet, je pijn, je wanhoop
Wordt voor Gods troon terneer gelegd.*

*Zo lang er mensen voor je bidden
Sta je in het leven niet alleen
Zij bouwen met gevouwen handen
Een muur beschermend om je heen.*

*Want zelfs de pijlen van de boze
Ze raken je daar binnen niet
‘t Gebed verleent je moed en krachten
‘t Draagt al je zorgen en verdriet.*

*Het zal je hoeden voor verdwalen
Bij God klopt je nooit vergeefs aan
Hij hoort naar hen die naar Hem vragen
Want God laat nooit een bidder staan.*

Janneke Troost

***** WIJSHEDEN *****

Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.

Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt, Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.

GEMEENTEBERICHTEN.

Doop

Op zondag 18 augustus 2019 zijn gedoopt:

- KEYLAISHA FARYENNE JERAYHA BEL, geb. 28-04-2019
- RA-EL ASHANT PATRICK SEDOC geb. 28-12-2016
- YA-NELLE ASHANTI SEDOC geb. 07-03-2018
- ROMANZIA HANAISA HORNBERGER geb. 23-12-2006

Belijdenis:

Op de eerste Advent, zondag 1 december a.s zal belijdenis doen

ZR. ELFRIEDE HARRIËTTE SIJMOR. We feliciteren haar met deze belangrijke stap en keuze, we verwelkomen haar van harte en wensen dat de steun en voorbede van de gemeente haar zal vergezellen.

Overlijden

* op 16 juli is overleden **Veronica Georgetina Denswil**, 52 jaar.

De begrafenis vond plaats op 26 juli op de Begrfppts Hofwijk.

* op 25 juli is overleden **Remano Renato Cairo**, 42 jaar.

De begrafenis vond plaats op 3 aug. op de Alg. Begrfppts Crooswijk.

* 6 aug. overleed te Rotterdam **Olga Emeliane Joeloemsingh**, 77 jaar.

De crematie plechtigheid vond plaats op 12 aug. in crematorium St. Barbara.

* op 17 aug. is overleden **Alwin Ewald Kolf**, 86 jaar. De begrafenis vond plaats op 24 aug. op de begrfppts Schollevaer - Capelle a/ IJssel.

* 19 aug. is overleden **Johanna Frederika Guillaumine Plak**, 87 jr.

De begrafenis vond plaats op 27 aug. op de Alg. Begrfppts Crooswijk.

* op 12 sept. is overleden **Patricia Mildred Accord**, 53 jaar.

De begrafenis vond plaats op 20 sept. op de Alg. Begrfppts Crooswijk.

* 15 sept. is te Middelharnis overleden **Roy Dennis Luciën Spa**, 61 jaar.

De begrafenis vond plaats op 23 sept. op de Oosterse begraafplaats, Amsterdam.

* op 20 sept. is overleden **Rolita Clementine Lont-Turney**, 74 jaar.

De crematie vond plaats op 28 sept. in crematorium Schollevaer, Capelle a/d IJssel.

In memoriam

VOOR HEN DIE BLIJVEN.

*Wij bidden u voor degenen die achterblijven,
voor de kinderen en hun kinderen,
voor de man, de vrouw, de partner,
de vrienden en vriendinnen.
Straks na de uitvaart, als alles gedaan en geregeld is -
iedereen terug naar huis,
dan de leegte, dat gemis,
die vreselijke kater, dat donkere gat.
Wij vragen U om hun nabij te zijn,
Hen te steunen als de muren
Op hen afkomen.*

*Dat zij niet verbitterd raken,
dat zij de levensvreugde hervinden -
stap voor stap terug
in het 'gewone' leven,
dat nooit meer zó gewoon zal zijn
als toen hij (zij) er nog was.
Dat de herinnering aan hem
hierbij mag helpen.
Zijn ernst en zijn vreugde,
zijn trouw en zijn liefde.*

(uit: als alles duister is - Jurjen Beumer)



In Memoriam



Op 19 augustus 2019 is overleden: Johanna Frederika Guillaumine Plak , weduwe van Franklin Albert van La Parra. Ze is 87 jaar geworden.

Ze is geboren binnen het huwelijk van Theresia Bhagwandaya Rajkalia Harkisoan en Hendrik Plak, ze was het derde van de 5 kinderen.

Uit het huwelijk van Johanna (Jopie) Plak en Franklin van la Parra zijn 4 kinderen geboren: 2 zonen en 2 dochters.

Na het overlijden van vader Plak had moeder Jopie ook aangenomen kinderen; Frank (naamgenoot van oudste zoon), Sita en Maritha; Esther was haar broers kind; Ulrich was haar zusters kind, MaJopie heeft ze vanaf de wieg opgevoed als haar eigen kinderen waardoor het gezin 6 kinderen telde.

MaJopie was erg geliefd bij veel mensen, omdat ze begripvol was en altijd bereid was te helpen.

Veel mensen hebben bij het afscheid haar bedankt voor het geen zij voor hen heeft gedaan.

MaJopie heeft voor het laatst gewerkt bij LTT in Paramaribo aan de Gravenstraat.

Als tiener was ze al zorgzaam en wilde haar moeder helpen zodat haar zussen en broer konden studeren. Ze stond ook klaar voor andere familieleden, vrienden en onbekenden.

Ook was ze de oudste bewasser/aflegger (moeder- dienarie) die van de landelijke federatie een onderscheiding mocht ontvangen voor alles waar ze voor stond als Dinari in haar werk maar ook in het leven.

Ze was trots op haar Aflegvereniging NEUTRAAL.

MaJopie was een vrouw met veel kennis en gevoel voor het leven. En ze ging met haar tijd mee en dat maakte haar uniek in haar omgeving.

MaJopie was de spil van de familie, zij was de lijm die allen bij elkaar hield. Ze was zorgzaam en openhartigheid en dit maakte dat ieder zich op haar gemak voelde bij haar.

Ze had een groot hart, waarin voor een ieder een plekje was. Ze was vergevingsgezind en begripvol en dat leerde ze anderen ook.

MaJopie was een trouw en toegewijd lid van onze gemeente al vanaf het begin. Haar overlijden kwam voor ons onverwacht, hoewel ze zeer waarschijnlijk zelf wel wist dat ze zwak en ziek was. Maar elke keer had ze de kracht om er weer bovenop te komen.

Ma Jopie was graag langer bij ons gebleven. Ze was echter voorbereid om haar laatste reis te maken.. Ze wist ook dat haar uur naderde, maar ze had graag haar kleinkinderen en achterkleinkinderen zien opgroeien,

MaJopie REST IN PEACE

Bestuur EBZG

***** WIJSHEDEN *****

Wat je ook wilt doen, als je er goed in wil zijn, moet je het lief hebben en in staat zijn om er offers voor te brengen."

Het is een van de grootste geschenken die je jezelf kunt geven; vergeef iedereen.

FINANCIEN

Maand	Gemeentewerk	Diaconie	Huur	Zondagsschool
Juli	€ 277,25	€ 193,97	€ 253,65	€ 16,30
Augustus	- 226,89	- 206,20	- 211,55	
September	- 383,52	- 305,28	- 313,32	€ 31,05

Bijzondere Diensten

21.07	H. Jasadirana	60 jr.	€ 60,--
28.07	C. Loswijk	80 jr.	- 108,80
02.08	H. Pelgrim	60 jr.	115,37
	H. Hermelijn	95 jr.	- 71,05
14.08	E. Cairo	65 jr.	- 241,55
31.08	G.v. Embricqs	87 jr.	- 55,40
	Aflegver. EbenHaëzer		
01.09	King Davids Tempel	45 jr.	- 63,65
03.10	I.M.C. Rotsburg	25 jr.	- 91,70

Huwelijk

02.08	D. Engelhart- C. Sedoc	€ 326,75
24.08	M.de Vette - D. Mijns	- 150,--
07.09	J. Robbe - A. Nijverman	- 200,--

Keuken

Keti Koti viering	€ 636,--
-------------------	----------

Giften

Mei	zr. C. Wilnis	€ 100,--
Juli	zr. F. Schillevoort	- 250,--
Aug	fam. Doos	- 150,--
Sept.	NN	- 620,--
	zr. A. Flusband	- 135,--
	zr. B. Bertus	- 50,--

Troost/Rouw/Afscheid

26.07	V.G. Denswil	52 jr.	€ 329,82
12.08	O.E. Joeloemsingh	77 r.	- 118,37
25.08	A. Kolf	88 jr.	- 150,--
27.08	J. Plak	87 jr.	- 243,62
20.09	P. M. Accord	53 jr.	- 250,--
23.09	R.D.L. Spa	61 jr.	- 250,55
28.09	R.C. Lont-Turney	74 jr.	- 200,--

KB: Kerkelijke Bijdrage.

Elke zondag is er gelegenheid om bij zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo de KB af te dragen. U krijgt dan een kwitantie en u weet dat u 'bij' bent. Dit is een goede mogelijkheid om de KB te voldoen. U kunt ook uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te maken. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar.

U kunt ook bij het 'KB tafeltje' nog Acceptgirokaarten krijgen, maar we versturen ze niet meer maandelijks per post.

Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we allemaal een bijdrage leveren.

Gespreksgroep /catechisatie.

's Zondags om 10.15 komt de gespreksgroep bij elkaar om in gesprek te gaan over geloof, bijbel en leven.

Voor de deelnemers die geen belijdenis gedaan hebben, kan dit de voorbereiding zijn voor de belijdenis.

Loop eens binnen, de aanwezigheid van gemeenteleden wordt zeer op prijs gesteld.



Ik ben **Elfriede Harriëtte Sijmor**, moeder van 2 zonen en werk als zzp'er in de zorg. Ik ben gedoopt in een EBG kerk in Suriname. De reden dat ik bijbelstudie volg en vol verlangen mijn geloofsbelijdenis wil afleggen is:

De Heer is mijn steun en toeverlaat. Ik droeg een enorme rugzak, heb de Heer gebeden, en het voor Hem neergelegd. Hij heeft mij bevrijd, Amen Vader. Ik zal de Heer blijven dienen tot de dood, daar put ik dagelijks mijn kracht uit!

***** WIJSHEDEN *****

Je kunt veel nederlagen tegenkomen, maar laat je niet verslaan.



In dit nummer van Kerki Nyunsu besteden wij aandacht aan zr. Harriette Florence Verwey, de speciale gast tijdens onze jaarlijkse Puwema Dei op zondag 17 november.

Zr. Harriette werd geboren in Paramaribo op 5 december 1951 als tweede kind van Arthur en Nellie Verwey-Wolff. Zij groeide op in een liefdevol gezin, gezegend met 8 kinderen.

In augustus 1970 kwam zij na de AMS naar Nederland. Sinds haar 13e jaar wilde zij zieke mensen beter maken en in hun kracht terug zetten. De eerste periode in Nederland was een moeilijke en eenzame tijd die haar, achteraf gezien, voorbereid heeft op haar carrière. Van een warm Suriname naar een koud Nederland met verantwoordelijkheden.

Zij studeerde geneeskunde en cardiologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens promoveerde zij tot Doctor in de wetenschappen, sinds september 2017 is zij gepensioneerd na een loopbaan van 40 jaar als arts.

Dr. Harriette Verwey heeft altijd gewerkt in het Leids Universitair Medisch Centrum met als aandachtsgebieden Hartziekten bij Vrouwen en Hartfalen & Harttransplantatie bij patiënten met eindstadium Hartfalen. Tevens was zij plaatsvervangend afdelingshoofd van de cardiologie in het Hart-Longcentrum Leiden.

Hartziekten bij vrouwen is een sterk onderbelicht onderwerp met ernstige gevolgen voor de gezondheid van de vrouw. Zij zette vooral in op bewustwording bij vrouwen en zorgverleners wat haar veel media bekendheid heeft gebracht. Als hartfalen specialist was zij een van de 10 cardiologen die vaststelde of iemand een harttransplantatie mocht ondergaan of niet. Een zware en grote verantwoordelijkheid omdat afwijzing voor een transplantatie voor de patiënt nog maar een beperkte tijd van leven inhield.

Gedreven door haar passie om zieke mensen beter te maken en hun het leven terug te geven bedacht zij het uitvoeren van de steunhart operatie waardoor nu meer mensen met eindstadium hartfalen geholpen kunnen worden en in leven blijven met behoud van kwaliteit van leven.

Zij heeft dit alles kunnen doen als Christen met een echte band met de Almachtige God die haar wijsheid en inzicht verschaft. Zij is ervan overtuigd dat zij daardoor in staat is geweest te beantwoorden aan haar bestemming zoals God het bedoeld had. Mensen beter maken en in hun kracht terug zetten. Zij doet dit nog steeds, nu niet meer als medicus, maar door haar getuigenis.

Zr. Hariette ontving in 2011 de president award van de Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN), 2013 de Dokter Sophie Redmond onderscheiding en mag zich sinds 2017 Officier in de Orde van Oranje Nassau noemen. In december 2017 kreeg zij van het prestigieuze damesblad Harpers' Bazaar de oeuvre award voor al haar baanbrekend werk.

Zij voelt zich een bevoorrecht mens omdat zij zich geliefd en bemind voelt en weet dat God voor haar een hoopvolle toekomst in gedachten heeft (Jeremia 29:11): ***Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.***

/ - - - /



Kathleen Paal, diëtist & bewegingstherapeut
MoveDis voedings- & bewegingspraktijk
Beijerlandsestraat 51
3074 RB Rotterdam

T. 010-2919675/06-2825910

E. info@movedis.nl

*** WIJSHEDEN ***

Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder.

EBZG presenteert op zondag 17 november 2019



Srefidensi Puwema Dei (9e jaargang)

“ GI GRANI NA DEN WAN DI FITI GRANI “

HULDIGING

“FU NA LESPEKI SRANAN UMA “Misi dr. H. VERWEY”

Plaats: Adventkerk

Minstrelstraat 9, Rotterdam (nabij NS station noord)

Inloop: 13.00 uur / Aanvang 13.30 uur

Bijdrage: volwassenen € 15,00 / kinderen tot 12 jaar: € 5,00

Info: ds Mulder 010 456 78 70 , Ruud 06 48 40 48 04,

Lucia 06 31 52 90 86, Meriam 06 45 09 60 91

Sponsor: *Reisburo Parbo Travel*



A nyunyupikín kon na grontapu

*Santa dei
fu meki mi klari
te a nyunyupikín sa kon.*

*Awinsi mi e kowru,
awinsi mi e sari.*

*Breiti
di no abi en pari.
A no fu den skapuman
mi e lon.*

Awinsi a waktidagu e bari.

*Gadotenpli,
dan a kisi yari?
Sani kon reti san ben kron?*

*Awinsi mi e kowru,
awinsi mi e sari,
mi firi:
Kristos na a nyun son*

Michael Slory

***** WIJSHEDEN *****

Er is heel wat geduld nodig om altijd lui te zijn.

Heb geduld met iedereen, maar bovenal met jezelf.

Geduld is de metgezel van wijsheid.

Rotterdam, 18 augustus 2019

Aan het Kerkbestuur van de Gemeente EBZG te Rotterdam.

Zeer geacht Bestuur,

Wie had ooit kunnen denken dat deze groep van gelovigen zo trouw zou blijven niet aan een mens, maar aan God zelf? Door God geleid, is wel geleid. Ik hoop uit de grond van m'n hart dat het verzoeningsproces zal doorgaan. Geef elkaar de hand en een hart vol goede en oprechte wensen.

Breek de muren af en blijf bouwen aan een 'brug', totdat het beoogde doel bereikt is. De Verlossing is van de Here, Zijn zegen zij over uw Gemeente. De afgelopen jaren zijn geen kilometerpalen om te verslinden, maar ook het 22^{ste} jaar is een milde gave uit Gods hand om niets gegeven namelijk Zijn genade. De Gemeente EBZG moet vooruit! Dag na dag! Jaar na jaar! God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor Zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst [Hebreeën 5:10].

Helaas ben ik er niet bij om deze heugelijke dag met u te vieren in verband met deelname aan een studieweekend in Utrecht.

Ik wens u en de Gemeente, Gods onmisbare zegen toe, vandaag en alle dagen van haar bestaan.

Met een broederlijke en warme groet. Veel heil en zegen in de komende jaren, zoals het heet. De Heer gaat met u mee op weg naar een hoopvolle toekomst.

**Met vriendelijke groeten, ook namens mijn echtgenote, in Christus'
dienstwerk verbonden, br. Peroti.**

Gesprek met een gemeentelid



De redactie van Kerki Nyunsu heeft gesproken met zr. Paulina Olieberg die eind dit jaar haar tachtigste verjaardag hoopt te vieren. Ze is van huis uit rooms-katholiek, maar heeft 44 jaar geleden haar belijdenis afgelegd bij de EBG in Rotterdam.

Paulina Juliana Rosalina Olieberg werd geboren op 21 december 1939 te Misgunst, Saramacca als vierde kind. Het gezin bestond uit 10 kinderen – 8 meisjes en 2 jongens. Haar ouders waren Johannes David Olieberg, landbouwer van beroep en protestant en de katholieke huisvrouw Ellen Juliana Rosalina Olieberg–Allison.

Zr. Olieberg heeft prettige herinneringen aan haar jeugd. Op hun plantage in Saramacca was er altijd genoeg eten en veel fruit. Het gezin kwam niets te kort! Als een kind iets niet lustte kwam er iets anders op tafel. Zr. Paulina kan zich nog goed herinneren dat ze geen napi, cassave en gekookt ei lustte. Als ze dit zo vertelt lijkt het alsof ze haar vader nog hoort zeggen: “No trobi na pikin. Efu a no wani disi, gi en tra nyanyan!”

Zr. Olieberg ging naar de St. Thadeusschool en had het naar haar zin. Als klasgenoten de rekensommen niet konden maken hielp onze zuster ze soms daarmee door de opdracht in Sranan Tongo uit te leggen. Toen zr. Olieberg 11 jaar was en in de vijfde klas zat werd ze enige tijd dagelijks van 11.00-12.45 uur samen met een 2 jaar oudere klasgenote uit de klas gehaald om kleren bij de soeur te gaan wassen.

Hierdoor miste ze alle lees- en taallessen, dus gingen haar schoolprestaties achteruit.

Thuis werd ze niet direct serieus genomen maar uiteindelijk ging haar moeder toch naar school om verhaal te halen.

Alle orde zusters en de pater ontkenden. Haar moeder werd heel erg boos, en mishandelde haar ter plekke tot bloedens toe. Niemand hield haar tegen.

Zr. Olieberg meldde zich de volgende schooldag meteen aan op de Hernhutterschool. Na 3 mislukte pogingen van de soeur en een zus van zr.

Paulina om terug te keren naar de katholieke school lieten zij haar met rust. Echter schreven zij meteen haar zus af van de naai- en handwerk les en de andere zussen waren ook niet meer welkom op de katholieke school. Door dit incident had onze zuster een grote achterstand opgelopen. Ze werkte dag en nacht eraan om dit te herstellen om vooral niet te worden weggezet als een meisje dat niet kon lezen en schrijven. Tweeëneuhalf jaar later slaagde onze zuster als beste op Saramacca voor het mulo toelatingsexamen van dat schooljaar en ging naar de Graaf von Zinzendorf school in Paramaribo.

Het leven van onze zuster werd pas compleet toen ze haar vriend tegenkwam; een mooie tijd volgens onze zuster. Het paar stichtte een gezin en ze werd huisvrouw.

Zr. Paulina heeft ook een lange periode van ziekte gekend. In die tijd beviel ze van haar jongste dochter. Direct bij de geboorte was duidelijk dat haar gezondheid niet optimaal was.

Zr. Olieberg volgde de vierderangs cursus en zag helaas haar gezinsleven afbrokkelen. Ondanks de perikelen werd haar geloof en vertrouwen in God steeds groter. De steun van haar ouders was onbeschrijfelijk groot. Mede hierdoor slaagde zij voor de hulponderwijzers akte en kwam in dienst van het Openbaar onderwijs. Bij de medische keuring zei de arts: "Je bent niet ziek maar wel zwak. Toch ga ik je niet afkeuren. Hij adviseerde mij veel bittere groente te eten, zo min mogelijk te staan in de klas maar zittend les te geven".

Hij beëindigde het gesprek met haar erop te wijzen, dat ze zich aan zijn advies moest houden, gaf haar vervolgens een handdruk en wenste haar veel succes in werk en privé.

Onderweg naar huis dacht zuster steeds aan de keuringsarts en had het gevoel dat God tegen haar sprak. Onze zuster heeft jaren als leerkracht op diverse scholen in zowel stad als randstad les gegeven

Op 15 januari 1971 arriveerde ze samen met haar zoon op Schiphol. Het doel was een korte tijd hier te wonen en werken en daarnaast korte vakanties te houden in verschillende Europese landen. De rest van het gezin volgde in augustus. Binnen een week trad onze zuster in dienst van de Stichting Herwonnen Levenskracht. Alles verliep voorspoedig met het gezin.

Zr. Paulina heeft de volgende opleidingen met goed gevolg doorlopen: Pedagogisch Medewerker, MBO-inrichtingswerk, HBO- Maatschappelijk Werk, Opleiding Supervisor en Voortgezette Opleiding Welzijnswerk. Door deze opleidingen heeft ze diverse functies tijdens haar loopbaan optimaal kunnen uitvoeren. Ze heeft o.a. gewerkt bij zwakzinnigenzorg, Kleyn Henegouwen (tehuis voor jonge ongehuwde moeders), Stichting Sociale Belangen Surinamers (SSBS), en ook bij Stichting Interim Beheer in de Bijlmermeer als maatschappelijk werkster allround vaak schoolwerk. Deze stichting werd in 1982 door gemeente Amsterdam opgeheven omdat de integratie van Surinamers in Amsterdam zou zijn voltooid. Zr. Paulina had daar inmiddels 5 jaar gewerkt en kwam in aanmerking voor 3 jaar wachtgeld. Tevens heeft ze als nevenactiviteit gedurende 32 jaar nachtdiensten in de thuiszorg gedraaid via zuster Minnaar.

In augustus 1982 trad ze als docent in dienst van Hogeschool De Horst bij de opleiding Interculturele Studierichting. Bij het bestuderen van de onderzoeksrapporten kwam ze tot de ontdekking dat ze de Nederlandse cultuur en cultuurgebruiken onvoldoende kende om conclusies te trekken. Dit bracht haar ertoe om een theoretische studie aan de universiteit van Amsterdam te gaan volgen. In 1989 studeerde zij daar af als Andragoloog – Methoden en Technieken. Dit laatste gaf haar veel zekerheid en mogelijkheden in haar werk.

Onze zuster bereide zich goed voor om altijd goed beslagen ten ijs te komen, m.n. in de functie van Internationale stagecoördinatrice van het Caraïbisch gebied en Suriname. Bij Hogeschool De Horst heeft ze in totaal 20 jaar gewerkt tot aan haar pensioen in augustus 2002.

Zuster Olieberg heeft 4 schatten van kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Deze betekenen alles voor haar, en geven zin en inhoud aan haar leven. Aan hen gaf ze het volgende motto 'Geniet van het leven, maar maak er wat van en houd altijd rekening met je medemens'.

Haar hobby is tuinieren en als het weer het niet toelaat leest onze zuster heel graag.

Zr. Olieberg is zich aan het voor bereiden om te remigreren. Ze is in Suriname geboren en zou daar heel graag haar laatste levensjaren willen doorbrengen.

De zuster bid dagelijks en praat met God om haar daarbij te begeleiden en haar wens te vervullen.

De kerk ziet zij als een sociale ontmoetingsplaats van mensen die naast hun geloof in God (onze schepper van hemel en aarde) ook bereid zijn om voor elkaar klaar te staan.

Tot slot wil onze zuster het volgende aan de Gemeente meegeven. Het bestuur van onze kerk staat niet voor zichzelf, maar voor ons als gemeente. Zij zou het daarom op hoge prijs stellen als gemeenteleden die in ertoe in staat zijn meehelpen nieuwe leden te werven.

Zr. M. Calor

/ --- /

Langs deze weg wil ik u en de gemeente van harte feliciteren met de bijgaande tekst genomen uit Johannes 15: 16 ter gelegenheid van de 22e verjaardag van de gemeente



De Here zegt:

Veel heil en
zegen op jullie
wegen.

Groet en dank
van zr. Georgine
Bendt - Wijsman

RECEPT

Deze keer brengen wij u een heel ander soort recept, **zelf zoutvlees maken**.

Ingrediënten:

- 275 gram riblappen
- 260 ml water
- 1 teen knoflook
- 1/2 laurierblaadje
- 3 pimentkorrels
- 3 kruidnagels
- 1/3 tl peperkorrels
- 48 gram (fijne korrel) zout (ongeveer 5 eetlepels)

Kook het water en los het zout erin op.

Voeg de overige kruiden en specerijen/kruiden toe.

Laat de pekel afkoelen.

Snij intussen het vlees in stukken.

Leg ze in een bak of emmer die niet te breed is (anders heb je teveel vocht nodig).

Giet de afgekoelde pekel erover heen (zodat alle stukken vlees onder staan) en bevestig het deksel

Plaats in de koelkast en keer elke dag het vlees om (met een schone vork!) zodat het aan alle kanten goed gepekeld wordt.

Hoe langer je het laat trekken, hoe meer de smaken erin zullen trekken.

Wellicht ten overvloede: Kook het vlees uit voor je het gaat gebruiken.

EXTRA TOEVOEGING: omdat in dit recept geen natriumnitriet (conserveringsmiddel) zit, is het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om zelf ingemaakt voedsel 'vlak voordat het gegeten wordt, minimaal 5 minuten boven 85 graden te verhitten.'



KLEURPLAAT

Legende van de hulst

Het nieuws van de geboorte van Jezus Christus verspreidde zich snel door het hele land. Ook Koning Herodes had er van gehoord en voelde zich bedreigd door de geboorte van de Koning der Koningen. Hij zond zijn soldaten om het kind te zoeken. Jozef, Maria en hun kindje moesten vluchten uit Bethlehem. Toen zij onderweg waren, op een oude modderige weg, hoorde Maria het geluid van soldaten achter hen. Ze wisten dat de soldaten zouden zoeken naar een man, een vrouw en een klein kindje. Ze besloten het kindje te verbergen tot de soldaten gepasseerd waren. Snel keek Maria om zich heen. Het hart zank haar in de schoenen, nergens was een geschikt plekje om hun kindje te verbergen. Het enige dat ze zag was een kleine struik hulst. Elke seconde kwamen de soldaten dichterbij, het getrappel van de hoeven werd steeds luider. In wanhoop legde ze haar kindje onder de struik hulst en bad tot God.

Toen gebeurde er een wonder. De kleine struik groeide plots uit tot een hele grote struik. In de kroon grote glanzende bladeren met doornen. De struik vormde een dak boven het hoofd van het kindje en verborg hem op die manier helemaal voor het oog van de soldaten. Toen die voorbij reden zagen ze alleen een man en een vrouw, en vervolgden hun weg. Het kindje Jezus was nu veilig. Zo kwam het dat het kleine kindje de hulst zegende. Die zou daarom altijd groen zijn, een symbool van hoop voor iedereen. De besjes van de hulst zouden altijd bloedrood zijn, en verwijzen naar het lijden van Christus. Van alle planten die bloeien, is het alleen de hulst geweest die voor een kort moment Jezus Christus in zijn hart sloot.

(bron onbekend)

De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe bijbelvertaling (NBV)

- 1 Hij was de eerste priester (Ezra 7)
- 2 Hiermee droogde ze zijn voeten (Lucas 7)
- 3 Vader van Jozua (Jozua 2)
Dit moet gebruikt worden voor een graanoffer
- 4 (Leviticus 2)
Deze vader van 31 zonen was rechter over Israel
- 5 (Rechters 10)
- 6 Deze rechter doodde koning Eglon (Rechters 3)
- 7 Zo oud is Jozua geworden (Jozua 24)
In het boek Spreuken vind je spreuken van Salomo en.....
- 8 (Spreuken 1)
- 9 Moeder van Samuel (Samuel 1)
- 10 Slachtoffer van David (1Samuel 17)
- 11 Derde zoon van Adam en Eva (Genesis 4)
De bedelaar vroeg hierom, maar kreeg iets anders van
- 12 Petrus (Handelingen 3)
- 13 Bijnaam van Josef Barsabbas (Handelingen 1)
- 14 Vader van Ezechiël (Ezechiël 1)
- 15 Op deze plaats heeft Jacob gevochten (Genesis 32)
- 16 De plaats heette vroeger Luz (Rechters 1)
- 17 Op dit eiland werd Titus achtergelaten (Titus 1)

Oplossing vorige Bijbelfilippine: *belijdenisgeschrift*

Kerki Nyunsu

is het informatieblad van de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente te Rotterdam. Het verschijnt doorgaans om de drie maanden.

Kerkgebouw	Minstreeelstraat 9 Rotterdam 3051 PH dichtbij NS station Noord (stoptreinen vanaf het CS) (stoptreinen uit richting Utrecht) of met tram 4 of 8 vanaf het CS
Predikant	C.R. Muler Kobelaan 346 3067 MD Rotterdam Tel. 010 - 4567870
Voorzitter	Zr. C. Dennen
Secretariaat	Zr. M. Vaarnold - tel. 0645-096091 Zr. N. Mijland
Financiële zaken	Zr. E. Chan Jong Chu
Lid	Br. R. Prade Br. J. Lynch Zr. H. Kluis Zr. M. Calor Zr. M. Kerk-Meilise
Coördinatie keuken	Zr. W. Spa
Redactie Kerki Nyunsu	p/a H. Bruinsma - tel. 010 - 4567870 e-mail: h. bruinsma@planet.nl
Correspondentie adres	EBZG, Postbus 3421; 3003 AK R.dam
Website	www.ebzg.nl
Kerkelijke bijdragen en giften	Rek.nr.: NL29 INGB 0007 6485 30 Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam
Verhuisd?	Geef uw nieuwe adres door aan de: EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam