

Kerki Nyunsu

OKTOBER - NOVEMBER
DECEMBER

2021
2022



JAARGANG 25

NUMMER 4

**Kerki Nyunsu is het Informatiebulletin van de
Evangelische Broeder en Zuster gemeente Rotterdam
Oktober, November en December 2021**

pg. 2	Kerkdiensten	pg. 10	Financiën
pg. 3	Gedicht	pg. 11	Gesprek met een gemeentelid
pg. 4	Overdenking	pg. 16	Kerstoverdenking
pg. 6	Kerstgroet	pg. 21	Gedicht
pg. 7	Gemeenteberichten	pg. 22	Kleurplaat
pg. 8	Verhaal	pg. 23/24	Bijbelpuzzel

Van de redactie

De redactie wordt gevormd door

Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;

Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en

Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma@planet.nl>.

Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de volgende KN graag inleveren vóór 12 december 2021 bij een lid van het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl.

**BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO'S EN ACTUALITEITEN**

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???

Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. Meriam Vaarnold of zr. Nadia Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe adres vermelden.

Steun de EBZG

U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij zr. Emmy Chan Jong Chu en br. Anton Amelo (op zondag). Dankzij uw bijdrage kan de gemeente functioneren.

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530

t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam

KERKDIENTEN.

Oktober 2021

datum	Tijd	Karakter Dienst	Voorganger	Organist
Okt.3	12.00 u.	Preekdienst Oogstfeest	C.R. Muler	W. Sporkslede
Okt. 10	12.00 u.	Preekdienst	D.v.Ommeren	W. Sporkslede
Okt. 17	12.00 u.	Preekdienst	C.R. Muler	JH vd Kamp
Okt.24	12.00 u.	Preekdienst	C.R. Muler	I. Caster.
Okt. 31	12.00 u.	Preekdienst	M. Peroti	J. Simson

November 2021

Nov. 7	12.00 u	Preekdienst	C.R. Muler	I. Caster
Nov. 14	12.00 u.	Preekdienst	A. Blanker	W. Sporkslede
Nov. 21	12.00 u.	Preekdienst Eeuwigheidszondag	C.R. Muler	JH.vd Kamp
Nov. 28	12.00 u	Preekdienst 1e advent	D. v.Ommeren	I. Caster

December 2021

Dec. 5	12.00 u.	Preekdienst 2e advent	A. Blanker	I. Caster
Dec. 12	12.00 u.	Preekdienst 3e advent	C.R. Muler	W. Sporkslede
Dec. 12	14.30 u.	Avondmaal	C.R. Muler	
Dec. 19	12.00 u	Preekdienst 4e advent	M. Peroti	JH vd Kamp
Dec. 26	12.00 u.	Gemeente kerstfeest	G. Bendt	I. Caster
Dec. 31	18.00 u.	Oudjaar Gebedsdienst	C.R. Muler	
2022 Jan. 9	12.00 u	Gemeente Liefdemaal	C.R. Muler	I. Caster

Bij de diensten:

In dit overzicht van de kerkdiensten is het merkbaar dat we toelevan naar het einde van het jaar. 21 november is Eeuwigheidszondag. De namen van onze geliefde doden worden nog een keer in het midden van de gemeente genoemd. Ze zijn niet meer bij ons, maar we zijn ze niet vergeten.

Vervolgens bewegen we ons in de Advent en leven we toe naar Kerst.

Een tijd vol verwachting en sfeer, maar hoe diep gaan we, lukt het ons om ruimte te maken voor het Christuskind.

Op 12 december vieren wij het avondmaal, het gemeentekerstfeest valt op 2^e kerstdag, 26 december en dit jaar – dit bewogen jaar - sluiten we af in een gebedsdienst op oudejaarsavond

Dit kerkdiensten-overzicht tillen we over de jaarwisseling heen want op januari 2022 vieren we samen het Liefdemaal.

'Immanuël: God met ons'

Een naam vol vreugde: God, die met ons is,
die naast je loopt; Hij, die zich wil ontfermen,
al ga je door een dal vol duisternis,
Hij is erbij: Zijn arm zal je beschermen.

Immanuël: een naam vol warmte en licht,
een grote God, die een klein mens wil wezen,
die al Zijn liefde op ons heeft gericht
om ons geschonden leven te genezen.

Immanuël: Hij is ons zeer nabij,
een mens als wij, die onder ons wil wonen
en Zoon van God. Wie kan er zoals Hij
het beeld des Vaders beter aan ons tonen?

In Bethlehem is 't eng'lenlied gehoord
dat zong van vrede, vreugde, welbehagen;
en nog weerklinkt dit lied in Jezus' woord:
'Vrees niet! Zie, ik ben met u, alle dagen!

Overdenking: GIJ ZIJT HET ZOUT DER AARDE

Dat 'pekelwoord' van Jezus op het eind van zijn Bergrede is me een paar jaar geleden pas goed duidelijk geworden. Ik begreep wel dat het bedoeld was voor mensen die vielen onder de acht zaligsprekingen, maar met de eigenlijke betekenis wist ik niet zo goed raad. "Jullie zijn het zout de aarde", betekende dat zo iets als: "jullie zijn degenen, die de laffe boel tot een hartige hap gaan maken?"

Daar heb ik het altijd maar bij gehouden, tot op een dag dat een goeie kenner van de oorspronkelijke Bijbeltaal mij duidelijk maakt, dat Jezus waarschijnlijk niet gezegd heeft: 'jullie zijn het zout in de wereld', maar: 'Jullie zijn het zout in de oven'. In het Hebreeuws is het woord voor 'oven' namelijk bijna hetzelfde als het woord 'aarde' of 'wereld'.

De latere overlevertaars hebben de oven veranderd in aarde of wereld en dat is ook een beetje begrijpelijk, want even later zegt Jezus immers tot dezelfde mensen: 'jullie zijn het licht der wereld'.

Maar om nu te blijven bij dat zout in de oven: dat werd in de dagen van Jezus gebruikt om het vuur in die oven aan te wakkeren. Ja, en als je dat eenmaal weet, wordt de beeldspraak van Jezus opeens veel duidelijker en begrijp je ook veel beter de rest van zijn vergelijking. Dan klinkt het, vrij vertaald, ongeveer als volgt:

'Wat het zout doet in de oven, doen jullie in de wereld:

Het vuur aanwakkeren!

Maar als het zout zijn kracht verliest, wat moet het vuur nog brandend houden?

Het zout zelf dient nergens meer toe, versinteld wordt het uitgestrooid en door de mensen vertrapt..."

Tot de adressanten van zijn zaligsprekingen (de armen, de barmhartigen, de vreedstichters, de vervolgdgen om de gerechtigheid) zegt Jezus, vrij en kort samengevat: 'gefeliciteerd, jullie, want je bent op deze aarde het zout dat het voor van de beginne, Gods hartstocht voor bevrijding, aanblaast en brandend houdt!'

Achteraf gezien zat ik er dus toch niet zo heel ver naast met mijn

interpretatie: Jullie zijn degenen die de aarde van laffe boel tot hartige hap

gaan maken! Want daar komt het toch op aan: dat het leven voor allen verteerbaar, leefbaar wordt.

Hopelijk blijft er voldoende zout in ons om elkaar in die richting te blijven aanvuren.

Jan van Opbergen

De Kerk.

Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was
Die 't licht van Gods heiligheid droeg.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
En God om vergiffenis vroeg.

Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was
Dat ieder de weg wees naar huis.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
En 't licht wierp op Golgotha's kruis.

Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was
Die mensen zou vangen voor God.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
En deed naar Gods grote gebod.

Ik wou dat de kerk weer de Koningsstad was
Hoog op de bergen gebouwd.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas
En 't woord bracht door God haar betrouwd

Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was
Zo helder, vrolijk en blij.
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.
De kerk?... maar de kerk, dat zijn WIJ!!!

E. Ijskes-Kooger

Een Kerstgroet van het Bestuur

Wij sluiten langzaam het jaar 2021 af en dat betekent dat de feestdagen dichterbij komen.

Midden in de onrust van het leven, midden in de kou van ons bestaan, komt een kind ons vrede en warmte geven, komt een Man die met ons mee wil gaan.

Komt een hand die wonden kan genezen, komt een licht op onze donkere baan, komt een stem die zegt 'Ik wil je vader wezen, midden in de kou van jouw bestaan'.

Met deze woorden uit een gedicht sluiten wij een, wederom, turbulent jaar af. Een jaar van verdriet en tegenslag voor de één en vreugde en succes voor de ander. Een jaar van veel onzekerheden.

Maar omdat U, Heer ons kracht voor de dag beloofde, troost voor de tranen en licht voor onderweg, bidden wij dat ook deze onzekerheden voorbij zullen gaan!

De wens dat de mensen in oorlogslanden, de ster van vrede zullen zien schitteren en dat deze ster alle wapens tot zwijgen brengen zal.

Laten wij alle eenzamen wat warmte schenken, zodat ook zij kunnen schitteren in hun bestaan.

Ook de mensen die wat minder te besteden hebben, zien hoopvol uit naar het licht aan het einde van een donkere laan.

Wij sluiten af met de wens dat wij mogen uitzien naar een mooi jubileum jaar. Een jaar waarin wij mogen vieren ons 25 jarig bestaan.

Wij wensen u een jaar van vrede.

Een jaar zonder verdriet of tegenslag. Mogen uw dagen, weken, maanden, gevuld zijn met liefde.

Namens het bestuur van de EBZG, zr. Meriam Vaarnold

GEMEENTEBERICHTEN.

Overlijden

- * 3 Juni is in Rotterdam overleden **Mildred Maria Elisabeth Haltman**, 67 jr. De graflegging vond plaats 11 Juni op de RK Begrfppts St Barbara.
- * 16 Juni is in Rotterdam overleden **Sieglien Soekdei Sardjoe**, 72 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 23 Juni in crematorium Hofwijk.
- * 30 Juni is in Rotterdam overleden **Iwan Kenneth Heirath**, 56 jaar. De graflegging vond plaats 7 Juli op de Zuider Begrfppts.
- * 9 Juli is in Rotterdam overleden **Marius Stanley van Kallen**, 59 jaar. De graflegging vond plaats 17 Juli op de RK Begrfppts St. Barbara
- * 10 September is in Amsterdam overleden **Cornelis Johannes Linger-Gravenbeek**, 78 jaar. De graflegging vond plaats 25 September te plantage Osembo in Suriname.



Kathleen Paal, diëtist & bewegingstherapeut
MoveDis voedings & bewegingspraktijk

Beijerlandsestraat 51
3074 RB Rotterdam

T: 010-2919675/06-28259109

I: <http://www.movedis.nl>

De weg naar de hemel

Een beroemde theoloog zou een lezing houden in een stad waar hij nog nooit was geweest. Vanuit zijn hotel ging hij lopend op weg naar het congrescentrum waar de lezing zou plaatsvinden. Toen hij dit echter niet kon vinden, vroeg hij het aan een paar jongens. Een van hen bood aan om begeleider te zijn en begon een gesprek met de theoloog. 'Wat gaat u doen in het congrescentrum? – Ah, een lezing? En waar gaat die over?'

Toen de theoloog antwoordde: 'Over de weg naar de hemel,' barstte de jongen in lachen uit.

'De weg naar de hemel zegt hij te kennen, maar de weg naar het congrescentrum weet hij niet!'

Het mosterdzaadje

Er was eens een vrouw met veel verdriet. Haar enige zoon was gestorven. Ze kon niet accepteren dat hij dood; radeloos ging ze naar een heilige man. Ze vroeg hem om haar een middel te geven dat haar zoon weer levend zou maken.

De heilige man stuurde haar niet weg en ging ook niet met haar praten. In plaats daarvan zei hij tegen haar: Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven. De vrouw ging meteen op pad, op zoek naar dat magische mosterdzaadje.

Eerst kwam ze in een prachtige villa. Ze klopte op de deur en vroeg: ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Ben ik hier aan het goede adres? 'Ze zeiden tegen haar: 'U bent beslist aan het verkeerde adres hier' en ze begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hen overkomen waren. De vrouw zei bij zichzelf: 'wie is beter in staat om deze ongelukkige mensen te helpen dan ik, die zelf ongelukkig ben?'

Ze bleef een poosje om hen te troosten en ging toen verder op haar speurtocht naar een huis dat nooit verdriet had gekend.

Maar waar ze ook kwam, in krotten of paleizen, ze kreeg het ene verhaal na het ander te horen over droefenis en ongeluk. Uiteindelijk ging ze zo op in het steun bieden aan anderen die verdriet hadden, dat ze haar speurtocht naar het magische mosterdzaadje vergat. Ze besepte niet dat het inderdaad het verdriet uit haar leven had verdreven.

(Een oud chinees verhaal)



In de donkere nacht
schijnt een ster
door de wolken
die verlicht al de volken

Hoor daar zingt
een engelenkoor
het klinkt de
hemelen door
Glorie het is vervuld
God verzoent onze schuld

- Leo Heuvelman -



FINANCIEN

Collecten

Maand	Gem. werk	Diaconie	Huur	Zondagsch.
juli	€ 188,90	€ 129,52	€ 149,44	€ 11,15
Augustus	€ 282,82	€ 209,35	€ 231,30	
Sept.	€ 173,97	€ 152,89	€ 188,30	€ 6.--

Bijzondere Diensten

09.07 B.M. Jacott 80 jr. € 75.--

Giften

Juli E. Olieberg - 20.--
 Aug. Sh. Profijt - 20.--
 Fam. Grot - 20.--

Herdenking

18.07 M. Haltman - 100.--

UW OUDE EN GELIEFDE FOTO'S WEER NIEUW



voorbeeld



FOTOREPAIR
EBZG

**OUDE PORTRETFOTO'S
OUDE FAMILIEFOTO'S**

**GESCHEURD
GEKRAST
GEVLEKT**

in één dag
WEER NIEUW

voorbeeld



Brada Koot - Kunstkring Pr. Alexander
Info: 0627 - 590.166



Ook vergroten - verkleinen - inlijsten
lavance597@gmail.com



Hij is altijd vrolijk en liefdegetrouw. Als het kan ook hulpvaardig. In dit nummer van Kerki Nyunsu staat broeder Anton Harold Amelo in de schijnwerpers.

Broeder Anton is geboren op 9 februari 1951 in Paramaribo als zoon van Adolfina Amelo. Het gezin bestond uit 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes) waarvan Anton het jongste kind is.

Hij heeft aan de Saramaccastraat gewoond en had een fijne jeugd. Ondanks zijn jonge leeftijd was hij vaker te vinden tussen de volwassenen. Hij was een graag geziene jongeling tussen de werknemers van de firma A. van der Voet (autozaak). Na schooltijd als hij zijn huiswerk af had ging hij erheen en leerde hij magazijn werkzaamheden en voerde graag administratieve werkzaamheden uit in het magazijn. Af en toe zat hij ook bij de monteurs. Niet raar dat hij het jammer vindt dat hij zich niet verder verdiept heeft in het monteursvak om zijn eigen auto te kunnen repareren. Verder heeft hij ook aan straatvoetbal met zijn vriendjes gedaan.

De directeur van firma A. van der Voet was tevens voorzitter van v.v. Nautico. Aangezien de meeste spelers in dienst waren bij deze firma stond er altijd een bus klaar om de spelers te vervoeren. Hierbij zorgde Anton met heel veel plezier voor de voetballen.

Anton heeft de Froweinschool en de Middelbare Handelschool met succes doorlopen. Na zijn schoolperiode is hij in dienst getreden van de firma I. Fernandes & son aan de Klipstenenstraat en tewerkgesteld op de afdeling Interne Controle. Zijn werkzaamheden bestonden uit het controleren van boekingen met name als verantwoordelijke voor de afdeling ijzerwaren. Hij heeft zijn werkzaamheden plichtsgetrouw uitgevoerd.

Anton heeft nooit stilgezeten; hij hield van studeren en schreef zich ook in op de Surinaamse Rechtsschool. Helaas heeft hij deze studie onderbroken vanwege zijn vertrek naar Nederland.

Na het overlijden van zijn broer en moeder binnen zeer korte tijd heeft broeder Anton een vakantie gepland om het verdriet te verwerken en om bij te komen. Na zijn vakantie heeft hij nog enkele maanden gewerkt maar aangezien het hem zo goed hier was bevallen besloot hij in 1979 om zich voor goed in Nederland te vestigen.

Hij trad in dienst van Gemeente Rotterdam afdeling Sport en Recreatie en werd ingeschreven voor de opleiding Cultureel werk bij de Sociale Academie. Hij heeft onder andere bij de Surinaamse jongerenvereniging "Kwaku/ Fri Man Gron" en daarna deelgemeente Charlois en Ijsselmonde gewerkt en ging op 63-jarige leeftijd na bijna 40 dienstjaren met vervroegd pensioen.

In zijn vrije tijd helpt broeder Anton graag vrienden die zijn hulp goed kunnen gebruiken met klussen in - en om het huis. Ook gaat hij op de woensdag graag naar Fayalobi (mannenclub). Verder kijkt hij graag televisie en voetbal. Zo was hij in 2019 een jaar in Suriname gebleven voor het verbouwen van groenten. Zijn toekomstplan is om ooit naar Suriname te remigreren.

Broeder Anton is getrouwd en heeft een zoon die bij de Verzekeringen werkt en een dochter bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens heeft hij 3 kleinkinderen. Zijn lievelingsgerecht is bami.

De kerk is heel belangrijk voor hem. Als kleine jongen ging hij altijd met zijn oma die dienaar was op zaterdagavond naar de dienst en zondagochtend naar de zondagschool.

Anton heeft ook op christelijke scholen gezeten, en zijn geloofsbelijdenis afgelegd. Zijn tekst luidt: Gelijk zich een vader

ontfermt over Zijn kinderen, ontfermt Zich De Here over wie Hem
vrezen (Psalm 103:13).

Waar mogelijk assisteert hij de dominee bij verjaardagen, ziekenbezoek
en uitvaartdiensten. Haast iedere zondag is hij aanwezig en springt
overal bij.

Zijn boodschap aan de gemeente: Bezoek de kerk trouw, blijf doneren,
zo blijft de kerk voortbestaan!



*** WIJSHEDEN ***

Vriendelijkheid is als sneeuw
Het maakt alles wat het bedekt mooier

Kahlil Gibran, dichter, filosoof en kunstenaar uit Libanon

Advent

*zij had de leeftijd van zeventien jaren,
ze was ongehuwd, en verwachtte wel een kind;
zij zag de mensen op straat naar haar staren,
ze werd er door veracht, ze werd niet bemind;
ze was verloofd, het kindje was niet van hem,
hij hoorde het, hij wilde haar verlaten
maar deed dat niet, hij luisterde naar de stem
van boven, en liet de mensen maar praten*

*toen moesten ze op reis, het was niet dichtbij;
te voet, zij was hoogzwanger, het viel niet mee,
ze steunden elkaar, ze gingen zij aan zij,
ze kwamen aan, maar er was voor hen geen stee;
geld was er niet, ze konden niet betalen,
zo kwamen zij in een lege stal terecht
daar baarde zij, naar de Schriften verhalen,
daar werd haar kindje in de kribbe gelegd*

*Hij heeft de heerlijkheid achter gelaten,
is gekomen in ons zorgvolle bestaan;
Hij is gegaan door Jerusalem's straten,
om voor u en mij naar Golgotha te gaan;
advent, Hij is gekomen in Bethlehem;
Hij was hier, drie en dertig jaar op aarde;
Hij sprak toen, en spreekt nu, we horen Zijn stem:
Het Is Volbracht, dat is voor God van waarde*

*advent, Hij komt weer, met kracht en heerlijkheid;
Hij is het Die wij reikhalzend verwachten:
Jezus Christus, Koning tot in eeuwigheid;
Hij komt, met de hemelse legermachten;
Hij brengt De Dag, in het dan eeuwig heden,
om daar te gaan naar Eden's Hof der Hoven
en om Jerusalem te gaan betreden,
samen met allen die de Here loven*

*de Here is geboren in Bethlehem:
ere zij God in de hoge, klonk het daar,
in mensen een welbehagen, zong die stem;
reeds in de eeuwigheid lag dat alles klaar;
de Here komt terug in Jerusalem:
Koning der koningen en Heer der heren;
wie Hem verwachten, zij zijn altijd bij Hem;
advent, wat kunnen wij nog meer begeren*

*dan voor immer bij de Heer te mogen zijn;
Hij is hier voor ons Zijn eigen weg gegaan,
Hij brengt ons terug naar 't paradijs, Zijn domein,
wij zullen Hem loven en rondom Hem staan;
Bethlehem en Jerusalem gaan samen:
in goud ligt daar de tempel, te Moria,
waar Hij Zich voor ons ten offer bracht, amen;
lof zij Vader, Zoon, en Geest, hallelujah*

- Thomas Jacobsen -

Overweging rond kerst

Hoe ze het wisten, van die soldaten. De vader had het voorvoeld. Hij vertelde zijn jonge vrouw dat hij gedroomd had van een boodschapper van God die hem iets had ingefluisterd. Hij droomde wel vaker de laatste tijd. Zij geloofde hem intuïtief. En toen zijn ze haastig gevlucht.

Diezelfde avond nog.

Verschoppelingen hadden ze zich gevoeld in Bethlehem, zonder dak boven hun hoofd, zo zijn ze nu, de vader, jonge moeder en hun pasgeboren kind, opnieuw verschoppelingen geworden.

Engelenkoren, licht, herders, wijze mensen op bezoek met cadeaus, het lijkt eeuwen geleden,

Een droom door snijdende kou verwaaid. Ze reizen angstig door. De moeder op hun ezel, samen met het kind en de vader lopend. In een stadje verkoopt de jonge moeder op de markt een partij mirre. Ze kopen er wat eten voor. Is hier de grens al, naar het veiliger Egypte?

Iemand die hun onzekere gedag opmerkt staat ineens voor hen en biedt zich aan hen te helpen de grens over te komen. Maar niets voor niets.

Je moet straks die rechterkaravaanweg volgen, de kleinere, dan kom je ongehinderd in Egypte, zonder grenscontrole. Dan ben je veilig, zo verzekert hij.

De man is dankbaar en betaalt hem rijkelijk. Als je je leven kunt redden is dat immers meer dan goud waard! Gelukkig zijn er nog eerlijke mensen, zegt hij en knuffelt zijn kind. Op hun hoede te worden aangehouden door politie of soldaten reizen ze verder.

Eindelijk komen ze bij de grens. Goddank.

Nog even, dan zijn we veilig, lachen ze vermoeid tegen elkaar. Maar al snel zijn ze uit de droom. Veel politie, grenscontrole. Was die aardige man van onderweg dan toch een bedrieger?

De grensplaats is overvol mensen die allemaal het land uit willen. Velen hebben maanden gereisd. Er zijn er die huilen, er zijn er die apathisch voor zich uit staren. Kinderen dreinen. Af en toe een felle woordenwisseling of een

korte vechtpartij. Eindelijk zijn ze aan de beurt. Uw papieren, vraagt de grensbeambte. Papieren, wat voor papieren, vraagt de man. Moet je hier papieren hebben?

Wat dacht u? U moet kunnen aantonen wie u bent. Ja, maar we waren juist vanuit Nazareth naar Bethlehem gereisd voor die gedwongen volkstelling van de keizer, we zouden ons gaan inschrijven en toen is daar ons kind geboren en later moesten we hals over kop vluchten voor ons leven ...

‘O, een vluchtverhaal’, zegt de beambte vermoeid, ‘u wilt asiel aanvragen? Loket 10’. Een lange rij staat daar. Ze moeten achter aansluiten.

De jonge moeder is erg vermoeid geraakt. Ze gaat op de grond zitten en veegt telkens de vliegen uit het gezicht van haar kind. Opgewonden mensen om hen heen staan elkaar te bewijzen hoe erg hun vluchtverhaal wel is en dat zij zeker asiel zullen krijgen. Iemand biedt hen fluisterend voor veel geld een document aan waar ze volgens hem verder mee kunnen komen. De man weigert verontwaardigd.

Na uren worden ze een klein kamertje binnengeleid.

‘Vertelt u nu precies waarom u asiel wilt’, zegt een vriendelijke vrouwelijk beambte. Ik schrijf het allemaal op. En deze meneer hier is uw advocaat. Die zal u helpen. De beambte en de advocaat praten nu samen even in een onbekende taal. Het is blijkbaar erg grappig want ze moeten nogal lachen, De man probeert iets te zeggen maar zijn keel is droog. Wat zijn dit voor mensen? Wat is een advocaat? Het lijkt allemaal politie. De jonge moeder neemt het woord over. Ze vertelt in klare taal van de dreiging van de soldaten.

‘Stop’, zegt de beambte. ‘Hoe weet u dat?’

‘Ja, eh.. ‘ zegt de man, ik droomde... Hij kijkt onzeker naar zijn vrouw.

‘dat is voor ons niet echt een bewijs’, glimlacht de vrouwelijke beambte vriendelijk, wij zijn op zoek naar feiten. Kent u iemand die kan bevestigen wat u mij wilt vertellen?

De advocaat gaat op hen inpraten. Maar hij praat zo snel. De man raakt ervan in de war. Waarom geloven deze mensen hem niet?

De jonge moeder neemt het weer over. 'Ja,' zegt; ik snap wat u wilt weten. Toen ons kind was geboren is er een grote groep mensen op kraambezoek geweest. Het waren herders. Die kunnen ervan getuigen '.

'Herders? Zegt de beambte, U weet toch wel dat bijna alle herders in Palestina illegalen zijn? Die geven heus geen getuigenis, want dan worden ze gelijk opgepakt! Ze zijn niet voor niks herder! Hun getuigenis heeft bovendien geen enkele juridische waarde.

De man steekt zijn hand op. 'Luister' zegt hij, 'er kwamen na een paar dagen drie belangrijke mannen op bezoek. Magiërs, wijze mensen met mooie cadeaus. Zij hadden een bijzondere ster gezien'.

Zijn vrouw vult aan: 'en die wijzen hebben ons verteld dat koning Herodes precies het hoe en waarom wilde weten en zij hadden daar nogal een angstig voor gevoel bij.

'Kunt u hen soms ergens bereiken' vraagt de advocaat, zodat ze iets op papier kunnen zetten? Het zou ook handig zijn als u mij hun namen en adres kon geven.'

De man kijkt hem aan. 'Ik weet bij God niet waar ze vandaan zijn gekomen en hoe ze heten', zegt hij. 'Ja, uit het oosten maar waarvandaan, daar vraagt u me wat. Ze zullen nu op de terugreis zijn, maar ze gingen geloof ik een andere weg terug '.

'Dat is nu wat ik bedoel', zucht de vriendelijke vrouw, 'bewijzen, documenten, brieven, iets zichtbaars dat kunt u mij niet geven. Het enige wat ik zie is dat kind. Maar dat is geen bewijs. Met een baby kan ik niks.'

'Wat dacht u, roept de man, vertwijfeld nu, 'we hadden ook nog cadeaus voor ons kind goud, wierook en mirre, maar dat hebben we allemaal moeten verkopen om onderweg te kunnen overleven. Hier kijk dan, mijn voeten zijn totaal kapot'

'Ik hoor het al' zegt de vriendelijke vrouw, 'Helaas is dit een onvoldoende vluchtverhaal. U zult weer worden uitgezet naar Bethlehem'. De advocaat schudt zijn hoofd en kijkt peinzend naar buiten.

‘Ja maar, ‘werpt de man nog tegen, die soldaten zijn vast en zeker gekomen om alle kleine kinderen te vermoorden. Wat konden wij anders dan vluchten? We zouden niets liever willen dan weer teruggaan, maar het kan nu niet.’

‘Wij hebben geen recente gegevens over moordpartijen’ zegt de beambte, trouwens, geruchten heb je altijd. Wat deed u eigenlijk in Bethlehem?

Vertelde me dat u in Nazareth woonde? Wie gaat er nu met een hoogzwangere vrouw op pad? Het is verdacht dat u zo op reis was. Wie weet vervoerde u ook wel andere dingen en gebruikte u uw vrouw als dekmantel!’

‘Hoe komt u daar nu bij, ‘roept de man verontwaardigd. ‘Ik heb het toch al verteld! Wij moesten wel, vanwege de inschrijving voor die vervloekte keizer die ons land onderdrukt. Mijn familie komt toevallig uit Bethlehem, vandaar. Wij stammen af van de grote koning David!’

De vriendelijke vrouw strijkt een paar papieren glad. In Egypte is een grote koning David niet echt bekend. Buiten het hokje staan de volgende mensen te dringen om binnen te komen.

‘U hebt niet kunnen bewijzen dat u in doodsnood bent, of gezocht wordt,’ concludeert de vrouw. ‘Uw vluchtmotief is te dun. U wordt niet toegelaten tot de asielpcedure. Dat laten onze wetten niet toe. We moeten ons ook houden aan internationale verdragen. Bovendien: ons land is al vol. Ik verzoek u vriendelijk hier te tekenen. En uw ezel gaat naar een aparte stal’.

Als zij zijn afgevoerd staan de volgenden alweer te dringen.

‘Wat moet zo’n jong stel nu in Egypte,’ zegt de vrouw ‘Economische vluchtelingen, dat is duidelijk. En zo’n baby is de klos, die heeft bij ons toch geen toekomst?’

De man en de vrouw worden weggeleid. Ze komen in een kamp, er staan hoge hekken omheen. Ze zouden eens willen proberen te ontsnappen. Zijn zij nu omwille van het redden van hun kind misdadiger geworden? Vriendelijk, professioneel personeel probeert hen op hun gemak te stellen. Er is zelfs een geestelijke die alle tijd voor hen neemt.

De man en de vrouw, sprakeloos. Begrijpen er niets van. Daar zitten zij.

Als niemand zich dit lot aantrekt worden zij misschien uitgezet naar het bloed bevlekte Bethlehem of zitten vandaag nog steeds in dat uitzetkamp. Er is ook nog een kans dat zij als onuitzetbare illegalen worden weggestuurd. Als mensen die er niet mogen zijn. Mensen van Gods welbehagen, zongen de engelen....

Het kind ziet de mensen aan, de man balt zijn vuisten en de vrouw bewaart al deze woorden, die overwegende in haar hart.

Een overweging waard?

Ferdinand van Melle (Grenshospitium Amsterdam – dec. 2000)

Parabel en waarheid.

Een rabbi die met geleerdheid en vernuft veel roem had vergaard, werd eens door een van zijn leerlingen bevraagd waarom hij de waarheid zo vaak met een vertelling omhulde. “Dat kan ik het best uitleggen met een vertelling, ’zei hij.

‘Er was een tijd dat de Waarheid zich zonder verhulling onder de mensen bewoog; zijn naam was alles wat hij droeg. Maar allen die de Waarheid ontmoetten, wenden zich van hem af, uit vrees of uit schaamte.

Niemand heette hem welkom. Zo zwierf de Waarheid door de wereld, verstoten en door geen mens bemind.

Op zekere dag ontmoette hij Parabel, die blijmoedig voorbij wandelde, gekleed in de prachtigste gewaden.

‘Waarheid, hoe komt het dat je zo verdrietig kijkt?’ vroeg Parabel.

‘Doordat ik zo oud ben, dat alle mensen mij mijden, antwoordde Waarheid.

‘Onzin’, zei Parabel lachend. ‘Dat is de reden niet dat mensen je uit de weg gaan. Hier, leen wat van mijn kleding en kijk dan eens wat er gebeurt. ‘En zo trok Waarheid enkele van Parabels fraaie kleren aan en zie: overal waar hij kwam werd hij met open armen ontvangen.

De rabbi glimlachte en zei: ‘Want dit is de waarheid: mensen kunnen de naakte waarheid niet onder ogen zien, ze hebben hem liever in vermommingen.

'Ik kondig u met vreugde aan'

*Ik kondig u met vreugde aan:
het Licht vannacht voor ons geboren!
Immanuël- zo luidt de naam
Die lachen zal in aller oren.*

*Zie hier de mens door God bedoeld:
een vonkje, klein - een kind zo teder.
Hij peilt de diepste pijn, Hij voelt
met hoeveel strijd leed wordt geleden.*

*Hij zal de vorst zijn vuur aandoen;
wat was verdord zal stervend leven
de winter door - tot zijn seizoen
met lentegroen u zal omgeven.*

*Ik kondig u met vreugde aan:
tot grote blijdschap is geboren
de mens die hemelhoog zal staan,
de Zon, de Zoon, Gods ochtendgloren!*

KLEURPLAAT



Bijbelfilippine

Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel plezier aan beleeft.



- 1 Daniël werd benoemd tot hoofd van deze beroepsgroep in Babylonië (Daniël 2)
- 2 Bij deze vrouw konden de spionnen van Jozua overnachten (Jozua 2)
- 3 Zoals het hout van deze plant zullen alle inwoners van Jeruzalem eindigen (Ezechiël 15)
- 4 Jezus zei: Laat de ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen (Matteüs 19)
- 5 Dit was het beroep van Ezechiël, toen hij door de Hand van de Heer werd gegrepen (Ezechiël 1)
- 6 In deze plaats werd Eneas genezen (Handelingen 9)
- 7 Met deze dochter van Elon trouwde Esau toen hij veertig was (Genesis 26)
- 8 Petrus moest deze niet-jood opzoeken (Handelingen 10)
- 9 Aan deze put heeft de plaats Berseba zijn naam te danken (Genesis 26)
- 10 Geen enkele Israëlitische jongen mag in deze hoedanigheid bij een tempel zitten (Deut. 23)
- 11 Zoveel jaar kreeg Hizkia nog te leven na zijn gebed (Jesaja 38)
- 12 De tien meisjes wachtten op de (Matteüs 25)

Oplossing vorige bijbelphilippine: handoplegging

				c	h	a	w	i	l	a	
r	a	c	h	a	b						
					n	o	ö	m	i		
l	i	e	f	d	e						
				m	o	e	d	e	r		
					p	a	t	r	o	s	
			d	e	l	i	l	a			
			t	i	e	n					
			z	e	g	e	l	r	i	n	g
					g	a	b	r	i	ë	l
				d	r	i	e				
m	a	t	t	a	n						
			o	o	g	a	p	p	e	l	

Prettige Kerstdagen
Wan Switi Kresneti
Frohe Weihnachten
Joyeux Noël
Feliz Navidad
Buon Natale
Felices Fiestas