

Kerki Nyunsu

OKTOBER - NOVEMBER

DECEMBER

2020



JAARGANG 24

NUMMER 4

**Kerki Nyunsu is het Informatiebulletin van de
Evangelische Broeder en Zustergerneente Rotterdam
Oktober, November en December 2020**

pg. 2	kerkdiensten	pg. 8	Kerstverhaal
pg. 3	Overdenking	pg. 12	Gesprek met een gemeentelid
pg. 4	Gemeenteberichten	pg. 16	Recept
pg. 5	Van het Bestuur	pg. 17	Hulp aan vluchtelingen op Lesbos
pg. 6	Financiën	pg. 20	Wedstrijdkleurplaat
pg. 7	Oogstfeest	pg. 22	Bijbelpuzzel

Van de redactie

De redactie wordt gevormd door

Zr. Monique Calor <mnique.calor@gmail.com>;

Br. Just Lynch <justdoesit@gmail.com> en

Zr. Henny Bruinsma <h.bruinsma@planet.nl>.

Verhalen, reacties, vragen, artikelen, advertenties en stukjes voor de volgende KN graag inleveren vóór 14 december 2020 bij een lid van het bestuur of per email: h.bruinsma@planet.nl.

**BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.EBZG.NL
VOOR MEER INFORMATIE, FOTO'S EN ACTUALITEITEN**

Bent u verhuisd?? Heeft u een ander adres???

Geef dit door aan het secretariaat van de Gemeente: zr. M. Vaarnold of zr. N. Mijland. Graag zowel het oude adres als nieuwe adres vermelden.

Steun de EBZG

U kunt de EBZG steunen door maandelijks de kerkelijke bijdrage te betalen. Dit kan via de acceptgiro, of automatisch, of contant bij zr. E. Chan Jong Chu en br. A. Amelo (op zondag). Dankzij uw bijdrage kan de gemeente functioneren.

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530

t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam

KERKDIENTEN.

Oktober 2020

<i>datum</i>	<i>tijd</i>	<i>Karakter dienst</i>	<i>Voorg.</i>
4 Okt.	12.00 u.	Preekdienst	C.R. Muler
11 Okt.	12.00 u.	Preek Doopdienst	C.R. Muler
18 Okt.	12.00 u	Preekdienst	M. Peroti
25 Okt.	12.00 u.	Preekdienst	R.Roozer

November 2020

<i>datum</i>	<i>tijd</i>	<i>Karakter dienst</i>	<i>Voorg.</i>
1 Nov.	12.00 u.	Preekdienst	C.R. Muler
8 Nov.	12.00 u.	Preekdienst	R. Roozer
15 Nov.	12.00 u.	Preekdienst	M. Peroti
22 Nov.	12.00 u.	Eeuwigheidszondag	C.R. Muler
29 Nov.	12.00 u	1 ^{ste} Adventdienst	R.Roozer

December 2020

<i>Datum</i>	<i>tijd</i>	<i>Karakter dienst</i>	<i>Voorg.</i>
6 Dec.	12.00 u. 13.30 u.	2 ^{de} Adventdienst Viering H. Avondmaal	C.R. Muler
13 Dec.	12.00 u.	3 ^{de} Adventdienst	R.Roozer

*** * * WIJSHEDEN * * ***

Wetenschap draait niet om antwoorden, maar om het stellen van betere vragen

(Einstein)

De liefde voor de naaste

In Genesis 5 vers 9 staat: “ ben ik mijn broeders hoeder?”

Het antwoord op deze vraag is een krachtig: Jazeker!

Wat Kaïn doet, wordt nog altijd gedaan; terwijl het bloed van Abel nog steeds tot ons geweten roept. Nog altijd worden mensen vermoord, in drift, uit jaloezie, uit wraakzucht. Nog altijd verdwijnen er mensen, zomaar, zogenaamd { uit de statistieken in deze corona tijd zelfs sterk toegenomen}.

Nog altijd wordt gezegd: “wij weten van niets “. Lieve mensen, wij zijn geroepen om goede herders te zijn voor elkaar. Christen-zijn, dat is ook: oog hebben voor elkaar. Ja, oog en oor. Want wie de stem van Abel niet hoort, staat aan de kant van de moordenaar.

Laat ons nooit vergeten: de mensheid zonder God, is de mensheid zonder brood, geestelijk manna. Laat ons God, onze Vader steeds gedenken en bidden: trouwe God, bewaar ons voor de dolle drift, de koele woede. Bewaar ons voor jaloezie, voor eerezucht, hoogmoed, wraakzucht en bitterheid. Bewaar ons ervoor dat we zullen afstompen door zoveel beelden op het journaal, door zoveel foto's in de krant. Open ons de ogen, open ons de oren, opdat wij Abel mogen zien, onze broeder, de mens die U zelf aan onze zijde hebt gezet. Maak ons tot trouwe volgelingen van Jezus, die kwam om te dienen. Help ons om onze naaste lief te hebben louter en alleen maar uit dankbaarheid om al wat U aan ons doet. Dit vragen wij in de naam van uw zoon Jezus Christus, onze Heer en Verlosser Amen.

(br. W.v.Ommeren)

GEMEENTEBERICHTEN.

Overlijden

* op 22 juni is overleden **Mathilda Maïke Vreugd**, 74 jaar.

De graflegging vond plaats op 4 juli op de Alg.Begrfpłts Crooswijk.

* op 27 juni is overleden **Erwin Ewald Walker**, 83 jaar.

De crematie vond plaats op 4 juli in Crematorium St. Barbara, R-dam.

* 5 juli is in Rotterdam overleden **Shirley Judy Romy**, 65 jr.

De graflegging vond plaats op 14 juli op de Alg.Begrfpłts Papendrecht.

* 15 juli is overleden Dietrich **Eldridge Gefferie**, 23 jaar.

De graflegging vond plaats op 20 juli op de Begrpłts te IJsselmonde.

* op 19 juli is overleden **Carla Agnes Loswijk**, 80 jr.

De graflegging vond plaats op 28 juli op de Zuiderbegrfpłts.

* op 26 juli is overleden **Hygenia Jeanette Grot**, 68 jr.

De graflegging vond plaats op 1 aug. op de Alg. Begrfpłts Crooswijk.

* op 22 augustus is overleden **Alfriede Norine Warning-Sof**, 94 jaar

De graflegging vond plaats op 27 augustus op de Alg. Begrfpłts Crooswijk.

Haar kerstkaart

Elk jaar verscheen haar kaartje, dit jaar ontbreekt haar groet.

Haar laatste kaarten toonden een bevend schrijfgemoed.

Ook haar adres werd anders, werd ze verzorgd, verpleegd?

We zullen spoedig weten of ze nog kaartjes leest.

Die lieve trouwe dorpsgenoot die altijd aan ons dacht.

Wat vreemd als ze opeens verstilt op een decemberdag.

Ze bleef een kerstkaartkennis tot in haar laatste kracht,

we lieten elkaar weten; Hij komt, Hij wordt verwacht!

Coby Poelman-Duisterwinkel

***** WIJSHEDEN *****

A no barbariman e broko pernasi

Veel geschreeuw maar weinig wol

VAN HET BESTUUR.

Beste zusters en broeders,

Wij hopen en vertrouwen erop dat u de eerste golf van COVID19 goed bent doorgekomen, dat u ook de tweede golf goed doorkomt goed doorkomt en wensen u alle sterkte toe als het uzelf of een dierbare, een familielid of vriend, momenteel niet goed gaat.

Zoals bekend hebben wij in augustus onze diensten hervat, ***u wordt dan ook van harte uitgenodigd*** onze diensten weer te bezoeken, om weer samen te zijn, om samen steun te zoeken bij de Heer.

Voor u en onze veiligheid zijn in de kerk enkele aanpassingen aangebracht om te voldoen aan de 1 ½ meter maatregelen, wij kunnen daardoor veel minder gemeenteleden in de kerkzaal toelaten.

Wij verzoeken u daarom u aan te melden bij één van de bestuursleden als u van plan bent een dienst bij te wonen.

Belangrijk:

Mocht u, in de afgelopen 24 uur klachten gehad hebben als:



Hoesten



Verkoudheids-
klachten



Verhoging of
koorts



Benaauwdheid



Reuk- en/of smaak-
verlies

- Hebt u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
- Hebt u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
- Hebt u een huisgenoot/gezinslid met dit virus en hebt u de afgelopen 10 dagen contact gehad met hem/haar?
- Bent u in thuisisolatie omdat u contact hebt gehad met iemand bij wie dit virus is vastgesteld of omdat u terug bent uit een COVID-19-risicogebied?

Dan verzoeken wij u **niet** op de uitnodiging in te gaan en u af te melden bij een van de bestuursleden.

STAY SAFE

Het Bestuur van de EBZG

FINANCIEN

Maand	Gemeentewerk	Diaconie	huur
Augustus	€ 122,75	€ 137,10	€ 155,--
September	- 160,10	- 89,49	- 108,38

Bijzondere diensten

08.07	Y. M. Westerlow	60 jr.	€ 75,--
10.07	L. Alexander	51 jr.	- 80,--
11.08	M. Tedja - van Gobbel	45 jr.	- 130,--

Zr. E. Zeefuik Covid 19 - mondkapjes € 195,--

Troost/Rouw/Afscheid

04.07	M.M. Vreugd	€ 250,--	
14.07	S.J. Romy	- 250,--	
20.07	D.E. Gefferie	- 50,--	
27.08	A.N. Warning-Sof	- 250,--	
01.08	H.J. Grot	- 225,--	
20.09	Herdenkingsdienst	€ 129,90	
	t.n.v H.J. Grot		

KB: Kerkelijke Bijdrage.

In deze periode heeft EBZG meer dan ooit uw steun nodig.

U kunt uw bank opdracht geven om maandelijks een bedrag over te maken. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar.

Het IBAN-nummer is NL29INGB0007648530

t.n.v. EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam

Willen we onze gemeente voortzetten dan is het nodig dat we allemaal een bijdrage leveren.

Oogstfeest.

Jaarlijks vieren we als gemeente het oogstfeest. Het oogstfeest is niet van oudsher een traditie van de Evangelische Broedergemeente maar toch wordt - zowel in Nederland als in Suriname - het oogstfeest gevierd.

In de Protestantse kerk Nederland kent men het oogstfeest onder de naam “dankdag voor gewas en arbeid”

In de traditionelere streken van dit land heeft deze dag het karakter van een zondag. Er wordt niet gewerkt, deze dag is een dankdag.

In Nederland hebben we eveneens de behoefte om God te bedanken voor de mogelijkheid en de kracht om te kunnen werken. Van hetgeen onze arbeid heeft opgebracht geven we God iets terug. In natura of in geld.

Het gaat niet om de kwantiteit van de gave. Het gaat om de intentie. Zie Marcus 12:41-44

Wanneer we op zondag voor het oogstfeest bijeenkomen en onze gaven afdragen en later mogelijk terugkopen dan bevinden we ons niet op een markt. Het gaat niet om het geld maar de dankbaarheid staat centraal. In de bijbel – bijvoorbeeld in Leviticus 1 en 2 - staat omschreven hoe een dankoffer er uit ziet. We kunnen God niet afschepen met kneusjes en van hetgeen over is, voor God is het beste slechts goed genoeg.

/ - - - /



Kathleen Paal, diëtist & bewegingstherapeut
MoveDis voedings & bewegingspraktijk

Beijerlandsestraat 51
3074 RB Rotterdam

T: 010-2919675/06-28259109

I: <http://www.movedis.nl>

***** WIJSHEDEN *****

Bigin fruku no e pori wroko.

Een goed begin is het halve werk.

Kerstverhaal

Hoe ze het wisten, van die soldaten? De vader had het voorvoeld.

Hij vertelde zijn jonge vrouw dat hij gedroomd had van een boodschapper van God, die hem iets had ingefluisterd. Hij droomde wel vaker de laatset tijd. Zij geloofde hem gevoelsmatig. Ze zijn haastig gevlucht, diezelfde avond nog.

Verschoppelingen hadden ze zich gevoeld in Bethlehem, zonder dak boven hun hoofd. En opnieuw zijn zij, de vader, jonge moeder en hun pasgeboren kind, verschoppelingen geworden.

Engelenkoren, licht, herders, wijze mensen met cadeaus, het lijkt eeuwen geleden. Een droom door snijdende kou verwaaid. Ze reizen angstig door. De moeder op hun ezel met het kind, de vader lopend.

In een stadje verkoopt de jonge moeder op de markt een partij mirre en koopt er wat eten voor. Is hier de grens naar het veiliger Egypte? Iemand merkt hun onzekere gedrag op en biedt zich aan hen te helpen de grens over te komen. Maar niets voor niets.

‘Je moet straks de rechter karavaanweg volgen, dan kom je ongehinderd in Egypte, zonder grenscontrole. Dan ben je veilig”, zo verzekerde hij. De vader is dankbaar en betaalt hem rijkelijk.

‘Gelukkig zijn er nog eerlijke mensen’ zegt hij.

Bang te worden aangehouden, reizen ze verder. Eindelijk komen ze bij de grens.

‘Nog even, dan zijn we veilig’, lachen ze vermoeid tegen elkaar.

Maar al snel zijn ze uit de droom. Veel politie, grenscontroles. Was die aardige man onderweg dan toch een bedrieger?

De Egyptische grensplaats is overvol mensen. Ze worden door gewapende soldaten bewaakt. Veel vluchtelingen hebben maanden gereisd.

‘Uw papieren’, vraagt de grensbeambte.

‘Papieren, wat voor papieren?’ vraagt de man, ‘moet je hier papieren hebben?’

‘Wat dacht u? U moet kunnen aantonen wie u bent’.

‘Ja maar we waren juist vanuit Nazareth naar Bethlehem gereisd voor die gedwongen volkstelling van de keizer, we zouden ons gaan inschrijven, en toen is daar ons kind geboren en later moesten we hals over kop vluchten voor ons leven...’

‘O, een vluchtverhaal’, zegt de beambte, ‘u wilt asiel aanvragen? Loket 10’ Ze sluiten achter aan de lange rij.

De jonge moeder is erg vermoeid en gaat op de grond zitten.

Opgewonden mensen om hen heen staan elkaar te bewijzen hoe erg hún vluchtverhaal wel is. Iemand biedt fluisterend voor veel geld een document aan, waar ze volgens hem verder mee kunnen komen. De man weigert verontwaardigd.

Na uren worden ze een klein kamertje binnengeleid.

‘Vertelt u precies waarom u asiel wilt’, zegt een vriendelijke vrouwelijke beambte. ‘Ik schrijf het allemaal op. Deze meneer hier is advocaat. Die zal u helpen’.

De beambte en de advocaat praten nu samen even in een onbekende taal. Het is blijkbaar erg grappig, ze moeten nogal lachen.

De man probeert iets te zeggen, maar zijn keel is droog. Wat zijn dit voor mensen? Wat is een advocaat? Het lijkt allemaal politie. De jonge moeder neemt het woord over.

Ze vertelt in klare taal van de dreiging van de soldaten. ‘Stop’ zegt de beambte. ‘Hoe weet u dat?’ ‘ja, eh..’ zegt de man, ‘ik droomde’. Hij kijkt onzeker naar zijn vrouw.

‘Dat is voor ons niet echt een bewijs’, glimlacht de vrouwelijke beambte vriendelijk, ‘kent u iemand die kan bevestigen wat u mij wilt vertellen?’

De advocaat praat op hun in, maar hij praat zo snel. De man raakt in de war. Waarom geloven ze hem niet?

De jonge moeder neemt het over. ‘Ik snap wat u wilt weten. Toen ons kind was geboren is er een groep groepen mensen op kraambezoek geweest,

herders. Die kunnen ervan getuigen'. 'Herders?' zegt de beambte. 'u weet toch wel dat bijna alle herders in Palestina illegalen zijn?

Die geven heus geen getuigenis, want dan worden ze gelijk opgepakt! Hun getuigenis heeft bovendien geen enkele juridische waarde'

De man steekt zijn hand op. 'Luister', zegt hij, 'er kwamen nog drie belangrijke mannen op bezoek, wijze mensen met mooie cadeaus. Zij hadden een bijzondere ster gezien. ' Zijn vrouw vult aan: 'en die wijzen hebben ons verteld dat koning Herodes precies het hoe en waarom van ons kind wilde weten en zij hadden daar nogal een angstig voor gevoel bij'.

'Kunt u hen bereiken?' vraagt de advocaat, 'zodat ze iets op papier kunnen zetten. Kunt u mij hun namen en adres geven?

'De man kijkt hem aan. 'Ik weet bij God niet waar ze vandaan zijn gekomen en hoe ze heten',

zegt hij, 'ja, uit het oosten, maar waar vandaan? Ze zullen nu op de terugreis zijn, maar ze gingen geloof ik een andere weg terug!

" Dat is nu wat ik bedoel', zucht de vriendelijke vrouw, 'bewijzen, documenten, brieven, iets zichtbaars, kunt u mij niet geven. Het enige wat ik zie is dat kind. Maar dat is geen bewijs. Met een baby kan ik niks'

'Wat dacht u', roept de man, vertwijfeld, 'we hadden ook nog de cadeaus voor ons kind, goud, wierook en mirre, maar dat hebben we allemaal moeten verkopen om te kunnen overleven.

'Ik hoor het al', zegt de vriendelijke vrouw, 'helaas is dit een onvoldoende vluchtverhaal. U zult weer worden uitgezet naar Bethlehem'.

'Ja maar..' werpt de man nog tegen, 'die soldaten zijn vast en zeker gekomen om alle kleine kinderen te vermoorden. Wat konden wij anders dan vluchten? We zouden niets liever willen dan weer terug gaan, maar het kan nu niet.'

'wij hebben geen recente gegevens over moordpartijen', zegt de beambte 'trouwens, geruchten heb je altijd. Wat deed u eigenlijk in Bethlehem? U vertelde me dat u in Nazareth woonde? Wie gaat er nu met een hoogzwangere vrouw op pad? Het is verdacht dat u zo op reis was.

‘Hoe komt u daar nu bij’ roept de man verontwaardigd. ‘Ik heb het toch verteld! Wij moesten wel, vanwege de inschrijving voor die vervloekte keizer die ons land onderdrukt. Mijn familie komt toevallig uit Bethlehem, wij stammen af van de grote koning David!

De vriendelijke vrouw strijkt haar papieren glad. In Egypte is een zekere koning David niet bekend. Buiten het hokje staan de volgende mensen te dringen om binnen te komen.

‘U hebt niet kunnen bewijzen dat u in doodsnood bent, of gezocht wordt’, concludeert de vrouw.

‘Uw vluchtmotief is te dun. U wordt niet toegelaten tot de asielpcedure. Dat laten onze wetten niet toe. We moeten ons ook houden aan internationale verdragen. Bovendien: ons land is al vol. Ik verzoek u vriendelijk te tekenen’.

De man en de vrouw worden weggeleid. Ze komen in een kamp, met hoge hekken rondom. Zijn zij nu omwille van het redden van hun kind misdadiger geworden?

Vriendelijk professioneel personeel probeert hen op hun gemak te stellen. Er is zelfs een geestelijke, die alle tijd voor hen neemt.

De man en de vrouw, sprakeloos, begrijpen er niets van. Daar zitten zij.

Als niemand zich dit lot aantrekt, worden zij misschien uitgezet naar het bloedbevleete Bethlehem. Of zitten ze vandaag nog steeds in dat uitzetkamp. Of worden ze weggestuurd: onuitzetbare illegalen. Als mensen die er niet mogen zijn.

Mensen van Gods welbehagen, zongen de engelen...Het kind ziet de mensen aan. De man balt zijn vuisten. De vrouw bewaart al deze woorden, die overwegende in haar hart.

(Ferdinand van Melle -Grenshospitium Amsterdam Zuid-Oost)

Gesprek met een gemeentelid



“De kerk loopt als een rode draad door mijn leven. Het klinkt cliché maar ik ervaar rust door mijn vragen in gebed mee te nemen.”

Diëtist, leefstijlcoach en bewegingstherapeut Kathleen Paal werd geboren op zondag 26 oktober 1969 in het Sint Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. Kathleen is het oudste kind en heeft nog twee broertjes. Moeder Anne-Marie Promes heeft in het onderwijs,

verpleeghuis en kraamzorg gewerkt en vader Ronald Paal was bouwkundig tekenaar bij Suralco te Moengo.

Door de werkzaamheden van haar ouders heeft het gezin eerst een tijd in Moengo gewoond en is daarna verhuisd naar het distrikt Coronie waar haar moeder als lerares gedetacheerd werd. Hierdoor kon Kathleen eerder fröbelen op de Salemschool aldaar. Een jaar daarna verhuisde het gezin weer naar Paramaribo en werd ze ingeschreven op de O.B.S. Marowijneproject. Wat haar nog is bijgebleven over die periode is dat ze een lieve juffrouw genaamd Abdoel had, waarmee ze nog graag in contact zou willen komen.

Kathleen heeft een fantastische jeugd gehad met zeer lieve ouders. Op zevenjarige leeftijd in november 1975 is het gezin naar Nederland verhuisd. Hier moest ze erg wennen aan het klimaat en de geuren die in haar beleving heel anders waren. Ze miste vooral het buitenspelen en hun hond Bruno.

Verder kon ze goed leren en heeft de HAVO in Spijkenisse gevolgd. Om de studie Voeding & Diëtetiek in Den Haag te kunnen volgen, en vanwege de reisafstand vanuit Spijkenisse is zij in Den Haag op kamers gaan wonen.

Op 19 maart 1993 studeerde ze af als diëtist en specialiseerde zich daarna in diabetes mellitus, sport, ouderen en kinderen.

Na haar studie is Kathleen naar Rotterdam verhuisd en heeft ze gedurende tien jaar voor verschillende werkgevers gewerkt.

Op 3 maart 2003 heeft ze haar eigen bedrijf MoveDis voedings- & bewegingspraktijk voor dieetadvisering, voedingsvoorlichting, kookworkshops en sport opgestart. Kathleen heeft de naam van haar praktijk bewust gekozen met de twee woorden: Move (bewegen) en Dis (bord met voeding). Daar begeleiden ze cliënten die vanwege gezondheidsklachten door hun huisarts worden doorverwezen en bieden ook cardio-fitness, zumba en yoga aan.

Naast haar reguliere werkzaamheden hier heeft zuster Kathleen samen met haar vader de bar-dancing Satisfaction (die vroeger door hem gerund werd) aan de Marowijnestraat 51 te Zorg en Hoop in Suriname verbouwd. Met de opening van het verpleeghuis genaamd Gosontu-oso Sorgu op 18 augustus 2018 werd een lang gekoesterde wens voor een bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname verwezenlijkt. De benodigde zorg wordt door stichting ZON geleverd.

In het dagelijks leven is Kathleen moeder van een 22 jarige dochter genaamd Mayi. Zij is bij ons in de kerk naar de zondagschool geweest en heeft daarna ook op muziekles gezeten. Zr. Kathleen besteedt haar vrije tijd aan de familie en verder ook om uit te rusten vanwege de lange werkdagen. Mayi omschrijft haar moeder als liefdevol, behulpzaam en een harde werker. Moeder Anne-Marie omschrijft haar dochter als lief, zorgzaam, iemand die veel van haar familie houdt en graag helpt waar dat nodig is. Kathleen is ruimhartig, punctueel, een doorzetter en een goede ondernemster die niet opgeeft als het moeilijk wordt. Ze is een dierbare en warmhartige dochter. Haar lievelingsgerecht is heri-heri.

De kerk loopt als een rode draad door haar leven. Het klinkt cliché maar ze ervaart rust door haar vragen in gebed mee te nemen. Zuster Kathleen is daarom dankbaar voor de gave die ze heeft gekregen om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van anderen in Nederland en Suriname. In 1988 heeft zr Kathleen haar geloofsbelijdenis afgelegd bij dominee Rapparlie. Haar tekst luidt: “Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid (Ps. 103:8).”

Enkele jaren geleden heeft zr. Kathleen ook kookworkshops genaamd “Koken met Toppers”, in onze kerk gepresenteerd. Tijdens deze workshops kookten bekende genodigden mee met de gemeenteleden en werden Surinaamse gerechten op een gezondere manier bereid. Denk bijv. aan een lekkere anitri beri zonder toegevoegd zout, sushi met amsoy als omhulsel. Wellicht pakt ze dit in de toekomst weer op. Voor de COVID-19 periode kwam ze af en toe met haar moeder mee naar de diensten. Moeder Anne-Marie is ook degene die Kathleen van kleins af aan meenam naar de kerk en houdt haar regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen betreffende onze kerk.

Verder voelt zij zich thuis binnen onze gemeente vanwege de openheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Heel mooi dat het terugkomt in de naam van onze kerk (Evangelische Broeder en Zuster Gemeente)

Het feit dat zr. Henny en dominee Cecil al jaren het vaste gezicht zijn geeft ook veel rust. Ze zijn heel toegankelijk en gaan met de tijd mee. Alle kerken hebben last van terugloop vanwege de vergrijzing en een andere invulling van de levensbeschouwing daarom denkt zij dat onze kerk hierop kan inspelen door de zichtbaarheid te vergroten middels het inzetten van social media (Facebook, Whatsapp, Instagram etc.). Dat neemt niet weg dat mensen het ook als plezierig ervaren om elkaar te zien en te spreken.

De COVID-19 epidemie heeft zeer zeker direct en indirect ook zijn gevolgen gehad binnen haar familie. Op zakelijk gebied heeft ze wat meer rust kunnen pakken en daardoor heeft ze ruimte kunnen maken voor de creatieve kant van haar praktijk. Recentelijk heeft ze bijv. het MoveDis Keurmerk voor horeca-ondernemers in de Beijerlandse laan en de Groene Hilledijk ontwikkeld. Als de ondernemers het aanbod aanpassen door o.a. duurzaam te koken, minder zout, vet, suiker en meer vezels te gebruiken bij de bereiding komen ze in aanmerking voor een certificaat en een MoveDis Keurmerk raamsticker.



Haar boodschap aan de gemeente is om de openheid en gelijkwaardigheid van onze kerk te behouden en met zijn allen na te denken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven. Haar toekomstplan is om met behulp van de Almachtige de komende 15 jaar in goede gezondheid verder te kunnen gaan met haar werkzaamheden in Suriname en Nederland.

Zr. M. Calor

DAT IS GEEN LAST

Op een steile weg vol stenen
Ontmoette ik een meisje.
Ze droeg haar broertje op haar rug.
Kindje, zei ik,
wat een zware last draag jij!
Ze keek me aan en zei:
dat is geen last, mevrouw,
dat is mijn broer!
Ik was met stomheid geslagen.

Het woord van dit kind
heeft zich in mijn hart gegrift
En als ik overweldigd word
door het leed van de mensen,
als de moed me in de schoenen zinkt,
dan herinner ik mij
de woorden van dit meisje:
het is geen last die je draagt,
maar je broer.

*** * * WIJSHEDEN * * ***

Dat de vogels van zorgen en ellende
Over je hoofd vliegen
Kun je niet veranderen.
Maar dat ze nesten in je haar bouwen – dat kun je verhinderen

Martin Luther King

RECEPT:

Bereidingstijd: 45 minuten

Aantal personen: 2

Voedingswaarde per persoon:

438 kcal, 41 g koolhydraten, 28 gram eiwitten, 18 g vetten

Ingrediënten:

- 200 gram diepvries koolvis
- 1 grote bos koriander
- 1 kleine ui
- 1 eetlepel olie
- 2 teentjes knoflook
- 1 theelepel kerriepoeder
- ½ gedroogde kleine chilipeper, fijngehakt of ½ theelepel sambal oelek
- sap van ½ limoen
- 300 gram gare zilvervriesrijst
- 500 gram groente naar keuze



Vorbereiding:

Laat de koolvis op kamertemperatuur ontdooien. Leg de koriander in een bak met water, zodat de aarde loslaat en naar de bodem zakt. Spoel de koriander nogmaals af, pluk de blaadjes van de stelen en hak deze fijn.

Bereiding:

Fruit de fijngesneden ui in wat olie zonder veel te roeren op laag vuur. Voeg de koriander toe en roer goed door op hoog vuur. Laat de koriander slinken en donkergroen worden in ongeveer 15 minuten. Voeg de fijngehakte knoflook met nog wat olie toe en zorg dat deze niet aanbrandt. Voeg de kerriepoeder, dan de chilipeper en daarna limoensap en zout naar smaak toe. Leg de ontdooide stukken vis tussen het koriandermengsel. Doe de deksel op de pan en laat de vis op laag vuur in ca. 20 minuten gaar stoven.

Zr. Kathleen Paal <http://www.movedis.nl>

Hulp aan de vluchtelingen op Lesbos

Lesbos is een Grieks eiland in de Egeïsche Zee, niet ver van de kust van Turkije en Klein-Azië. Met 1630 vierkante kilometer is het een van de grootste eilanden van Griekenland. In het jaar 2006 had het ongeveer 90.000 inwoners, van wie circa een derde in Mytilini woont.

In het overvolle Griekse vluchtelingenkamp Moria op Lesbos zijn enkele weken geleden, meerdere branden uitgebroken. Bewoners van het kamp werden geëvacueerd. De oorzaak van de branden is nog onbekend. Zowel binnen als buiten het kamp woedden momenteel branden. Op beelden is te zien dat veel vluchtelingen met hun bezittingen op de been zijn. De lokale politie is bezig de bewoners van het kamp in veiligheid te brengen. Op andere plekken op Lesbos zijn onlangs ook brandjes uitgebroken. Minstens 28 brandweerlieden zijn met 9 blusvoertuigen aanwezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Harde windvlagen op het eiland verspreiden het vuur.

In Moria, het grootste vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden, wonen momenteel dertienduizend vluchtelingen, terwijl er voor slechts drieduizend mensen plaats is.

In Moria is eveneens een coronabesmetting vastgesteld. Daar vreesden hulporganisaties al langer voor, omdat er veel mensen dicht op elkaar wonen en de medische voorzieningen in het kamp beperkt zijn.

Dagelijks lezen we in de kranten dat de bewoners van het eiland Lesbos, geen kant opkunnen. Ze mogen de grenzen niet over en mochten ze een bootje vinden dan worden ze teruggedreven de zee op.

Hulp van buiten.

Dit vluchtelingenkamp is een voorbeeld van de vele vluchtelingenkampen in de wereld.

Door de Griekse autoriteiten wordt er gewerkt aan de opzet van een nieuw tentenkamp. Voor de vluchtelingen is dit een voorlopige oplossing.

Vanuit o.a. kerkelijke gemeenten in Nederland wordt er geld ingezameld voor het lenigen van de nood op Lesbos.

/ - - - /

Bijdrage voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar: Ik zal er zijn..

Als je eenzaam bent of in het duister
Denk dan aan Mij en roep Mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal Ik je stem verstaan.

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je niet alleen.

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.

Drukt de hele wereld op je schouders
En spoken zorgen door je hoofd
Er is niemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Als een vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je niet alleen.

Als een Vriend wil Ik je dragen
alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Alle dagen
Ik zal er zijn.



VOOR



NA

FOTOREPAIR
EBZG
Brada Koot

VERGROTEN - INLIJSTEN

OUDE PORTRETFOTO'S
OUDE FAMILIEFOTO'S
GESCHEURD
VERGEELD
GEVLEKT
GEKRAS

WEER NIEUW



VOORBEELD



INFO: TEL. 0627 - 590.166

LAVANCE@UPCMAIL.NL

Gezichtsbedrog?

Eens werd een kleine stal
Nog groter dan een paleis

Eens werd donkere nacht
Lichter dan een zomerdag

Eens werd een voederbak
Schoner dan een hemelbed

Eens werd een heel klein kind
Belangrijker dan alle
werldmachthebbers tezamen

Egbert Jan van der Scheer

Wedstrijd kleurplaat, doe mee en win!

Houd je van kleuren? Kleur de wedstrijdkleurplaat het mooiste in en win een leuke prijs. Alle kinderen en/of kleinkinderen tot en met 12 jaar van gemeenteleden van EBZG mogen hieraan deelnemen. De uiterste inleverdatum bij EBZG bestuur is zondag 27 december 2020. Voor de winnaar ligt een leuke prijs klaar.

WEDSTRIJDKLEURPLAAT



De geboorte van Jezus

De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

- 1 **Dit** zou Zacharias zijn omdat hij geen geloof hechtte aan de woorden van de engel (Lucas 1)
- 2 Een offer van wel **zoveel** dieren bracht Salomo in Gibeon (2Kronieken 1)
- 3 **Zijn** grondgebied is aan de jakhalzen van de woestijn gegeven (Maleachi 1)
- 4 **afzender** van deze brief (1Romeinen 1)
- 5 Laat je **hierdoor** beschermen (Spreuken 4)
- 6 **Deze zoon** volgde Aaron op als hogepriester (Numeri 20)
- 7 **Deze gouverneur van Juda** kreeg de opdracht het huis van de Heer weer op te bouwen (Haggai 1)
- 8 Jongste zoon van Jakob (Genesis 35)
- 9 **De man van Abigail** weigerde David te helpen (1Samuel 25)
- 10 Schoonvader van Jakob (Genesis 29)
- 11 **Bijnaam** van Josef Barsabbas (Handelingen 1)
- 12 Met messen van **dit materiaal** moesten de Israëlieten besneden worden (Jozua 5)
- 13 In **deze plaats** aan de oever van de Jordaan doopte Johannes (Johannes 1)
- 14 In **deze plaats** werd het water in wijn veranderd (Johannes 2)
- 15 **Woonplaats** van Goliath (1Samuel 17)

Oplossing vorige Bijbelfilippine:



*** WIJSHEDEN ***

Angri si skapu, na tigri nyanyan.
Zijn eigen graf delven.

Kerki Nyunsu

is het informatieblad van de Evangelische Broeder en Zuster Gemeente te Rotterdam. Het verschijnt doorgaans om de drie maanden.

Kerkgebouw	Minstreeelstraat 9 Rotterdam 3051 PH dichtbij NS station Noord (stoptreinen vanaf het CS) (stoptreinen uit richting Utrecht) of met tram 4 of 8 vanaf het CS
Predikant	C.R. Muler Kobelaan 346 3067 MD Rotterdam Tel. 010 - 4567870
Voorzitter	Zr. C. Dennen
Secretariaat	Zr. M. Vaarnold - tel. 0645-096091 Zr. N. Mijland
Financiële zaken	Zr. E. Chan Jong Chu
Lid	Br. R. Prade Br. J. Lynch Zr. H. Kluis Zr. M. Calor Zr. M. Kerk-Meillise
Coördinatie keuken	Zr. W. Spa
Redactie Kerki Nyunsu	p/a H. Bruinsma - tel. 010 - 4567870 e-mail: h. bruinsma@planet.nl
Correspondentie adres	EBZG, Postbus 3421; 3003 AK R.dam
Website	www.ebzg.nl
Kerkelijke bijdragen en giften	Rek.nr.: NL29 INGB 0007 6485 30 Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam
Verhuisd? Geef uw nieuwe adres door aan de: EBZG, Postbus 3421, 3003 AK Rotterdam	